

‘Leren van elkaar’

Meerdere vergaderingen vergrijzen en verstillen, terwijl Gemeenten levend zouden zijn en bestaan uit oud en jong. Toch zijn sommige gemeenten in staat om wel zo te zijn; wat kunnen we van hen leren?

Stichting Nehemia organiseert een studiedag over het thema ‘leren van elkaar’ met als doel: meer leven, meer activiteit, meer openheid en meer bewogenheid voor de medemens.

Gaat het Gemeenteleven je ter harte, dan behoor jij tot de doelgroep aan wie we de uitnodiging richten.

Datum: Zaterdag 21 september 2013.

Plaats: Zendings-Diaconessenhuis, J. v. Zutphenweg 4, 3958 GE Amerongen.

Programma:

- 09.30u Opening
- 09.45u. Mark Elbers uit Rotterdam-West, ‘New-Life’ – gemeente;
 Frits Baksteen uit Alphen a/d Rijn;
 Arie Kuperus uit Dordrecht, Gemeente ‘Immanuël’.
- 11.30u. Vragen.
- 12.15u. Pauze met aangeboden lunch.
- 13.30u. ‘De Gemeente als volk van God anno 2013’ door Bert Nanninga.
- 14.30u. Bespreking van stellingen.
- 15.45u. Afronding en aanbevelingen.
- 16.00u. Sluiting.

Nader info en opgave (voor 11 september) bij: admin.nehemia@solcon.nl
of tel. 033-2456533.