

# Vriendenkring Barend en Diny

## Nieuwsbrief 26

---

St. Laurent, 5 oktober 2016

Lieve vrienden,

Een korte update na de extra berichten rondom broeder **Henk Kreuger**. Hoewel ik net te laat was om broeder Henk nog in leven te ontmoeten ben ik heel dankbaar dat ik hier mocht zijn voor de begrafenis. Ik heb de Filadelfia Zending en vele broeders en zusters en vrienden in Nederland mogen vertegenwoordigen.



Het was een bemoediging voor velen die rondom Henk hebben gestaan. Op zondagmorgen is Henk herdacht in de reguliere dienst en op maandag zijn er velen die hebben getuigd van hun betrokkenheid met Henk. Er was grote belangstelling voor begrafenis en voor de ceremonie die daaraan vooraf ging. Belangstellenden kunnen hieronder de link vinden voor een persoonlijk getuigenis van Henk van 15 jaar geleden (!) en een "in memoriam" van mij.



Mijn terugreis is geboekt voor 13 oktober (aankomst 14 oktober op Schiphol). Ik heb dus enige tijd om te overbruggen. Ik ging een paar avonden met Petrus Pinas op stap voor een filmvertoning op één van de nabijgelegen dorpen. Ik was zondagmorgen bij de gelovigen op Prospérité (zie foto) en zondagavond

in Awala Yalimapo (beide indianendorpen). Ik ging in Albina bij de gemeente "Nieuw Leven". Kortom gelegenheden genoeg voor een bezoek en bemoediging. A.s. vrijdag hoop ik vanaf St.Laurent naar Maripasoula te vliegen om daar de gemeentes te bezoeken en om op maandag mijn verjaardag te vieren. Dinsdag vlieg ik dan naar Paramaribo voor een verblijf van nog twee dagen.

Na thuiskomst vieren Diny en ik op zaterdag de 15e onze verjaardagen met de familie. Zondag de 16e vertrekken Diny en ik naar Zwitserland voor een bezoek aan broeder en zuster Gyger. Dit zendingsechtbaar (92 en 86 j.) heeft ook vele jaren in Frans Guyana gewerkt. Ze wonen in Amerika maar zijn nu voor korte tijd in Zwitserland. Deze reis stond al enige tijd gepland, maar komt nu toch ook wel in het teken te staan rondom het overlijden van Henk.

Sommigen veronderstellen dat deze reis naar Frans Guyana in de plaats is gekomen van een reeds eerder geplande reis van 24 november tot 23 december. Dit is niet het geval. Die reis is al geboekt en ik verheug me erop om een deel van die reis te maken met een reisgenoot.

Diny en ik weten ons gesteund door velen! We zijn dankbaar!

Hartelijke groet, mede namens Diny

Barend

- getuigenis van Henk Kreuger 2001: Meer dan 30 jaar ([www.barend-en-dinie.nl/meer-dan-30-jaar](http://www.barend-en-dinie.nl/meer-dan-30-jaar))
- in memoriam Henk Kreuger ([www.barend-en-dinie.nl/in-memoriam-henk-kreuger](http://www.barend-en-dinie.nl/in-memoriam-henk-kreuger))

(meer info: [www.barendendiny.nl](http://www.barendendiny.nl))

Eventuele financiële ondersteuning kan naar één van de hieronder genoemde rekeningen o.v.v. project Frans Guyana/Suriname:  
NL22 RABO 0393 4849 12 t.n.v. Kas Werk voor de Heer, Apeldoorn  
NL61 ABNA 0471 3677 61 t.n.v. Stichting Filadelfia Zending (afd. Binnenland), Maarssen  
NL31 DEUT 0486 3803 35 t.n.v. Stichting Ned. Gem. v. Wereldevangelisatie (NGW), Hoenderloo