

# Vriendenkring Barend en Diny

## Nieuwsbrief 31 Barend & Diny

---

**“Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem, Hij zal dit voor je doen.”**

(Psalm 27 vers 5)



**Apeldoorn, 20 april 2018**

Lieve vrienden,

De laatste reis die we maakten naar Suriname en Frans Guyana ligt enkele maanden achter ons. Het is de hoogste tijd om een paar van onze ervaringen met jullie te delen.



### **Korte terugblik**

De eerste weken trok ik samen op met mijn vriend Piet van der Wolf. We gaven een aantal studies in de gemeente **Nieuw Leven te Albina** (zie foto) over huwelijk en relaties. Na zijn vertrek had ik nog één week om de studie voort te zetten. Het is altijd mooi om te ervaren dat er veel belangstelling is om het Woord van God te onderzoeken.

De periode daarna was ik samen met Diny. Voor haar was het drie jaar geleden dat ze voor het laatst een bezoek bracht in Suriname/Frans Guyana.

Voor velen was het een blij weerzien. Omdat we er waren rond de kerstdagen en de jaarwisseling hadden we veel speciale bijeenkomsten met broeders en zusters. De kerstdagen brachten we door in **St.Laurent** en **Albina** en met de jaarwisseling waren we in het binnenland, bij de gemeentes te **Nouveau Wacapou** en **Maripasoula**.



We waren bij velen te gast. In St.Laurent hadden we een eigen stekje. We trokken in het huis naast de kerk (zie foto), waar broeder Henk Kreuger vele jaren woonde. De accommodatie vraagt wel om vernieuwing, maar het grote voordeel was dat we daar heel veel mensen konden ontmoeten.

### **Verzoek**

We gingen een paar dagen naar **Cayenne**. Naast de bezoeken die we daar brachten aan vrienden hadden we ook een gesprek met de oudsten van de gemeente ECE. Zij vroegen ons of wij in overweging willen nemen om ons vanaf half 2019 weer voor langere tijd te vestigen in St.Laurent ter ondersteuning van de gemeente daar. Tegen die tijd vertrekt het echtpaar dat de afgelopen paar jaar veel structurele aandacht heeft gegeven aan de ECE te St.Laurent. De behoefte blijft bestaan dat er iemand komt ter ondersteuning van nieuwe zendingskandidaten. We geloven dat we hier serieus op in moeten gaan en zien met vertrouwen de bevestiging van onze Heer.



In **Paramaribo** logeerden we zoals gewoonlijk bij onze zuster en vriendin Kows Banwari. Vele jaren heeft ze haar mooie woning opengesteld voor

passerende zendingen. Met het toenemen van de jaren neemt haar mobiliteit af. Desondanks hebben we opnieuw genoten van de gastvrijheid, van de bezoeken en van de uitstapjes die we samen in en rondom Paramaribo konden doen.

### **Volgende reis**

Voor de maand juni staat mijn volgende reis gepland (vertrek 5 juni, retour 6 juli). Er zullen weer een aantal studies worden voorbereid om daarmee diverse gemeentes te dienen. Daarnaast zullen we voorbereidingen moeten treffen in Frans Guyana, maar ook in Nederland, als we ons voor langere tijd zullen gaan vestigen in Frans Guyana, vanaf medio 2019.

### **Dank**

We zijn heel dankbaar voor gebed en financiële steun die het ons mogelijk maken om het werk voor de Heer in Suriname en Frans Guyana voort te zetten.



### **Trots en dankbaar**

Vandaag is onze dochter Gerlinde bevallen van haar eerste kindje, een zoon: Xavi. We zijn nu de dankbare en trotse grootouders van twee kleindochters en een kleinzoon.

Hartelijke groet,

Barend & Diny

[www.barenddiny.nl](http://www.barenddiny.nl)

---

***Let op: het rekeningnummer van de Vereniging Zakelijk Beheer Vergadering Apeldoorn is gewijzigd.***

**Eventuele financiële ondersteuning kan naar één van de hieronder genoemde rekeningen o.v.v.  
project Frans Guyana/Suriname:**

NL95 INGB 0002 0825 49 t.n.v. Vereniging Zakelijk Beheer Vergadering Apeldoorn

NL61 ABNA 0471 3677 61 t.n.v. Stichting Filadelfia Zending (afd. Binnenland), Maarssen

NL31 DEUT 0486 3803 35 t.n.v. Stichting Ned. Gem. v. Wereldevangelisatie (NGW), Hoenderloo