



Heiko en Agnes van den Broek



Nieuwsbrief 68, winter 2014

Beste vrienden, ondersteuners, bidders,

“Als jij je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. (...) Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.” Esther 4 vers 14. Veel om over na te denken naar aanleiding van deze woorden van Mordechai. Deze joodse man had een vast vertrouwen in de toekomst van zijn volk. Je ziet ook in de geschiedenis dat God altijd trouw is gebleven aan zijn volk Israël, en dat is Hij nog steeds. Maar wat zou er gebeurd zijn als Esther geen kleur had bekend en voor haar volk was opgekomen? Ahasveros' Perzische rijk omvatte 127 provincies en overal woonden Joden. Zou het geslacht van David uitgemoord zijn? Dan kon de profetie over de Messias niet uitkomen. God grijpt in in de tijd en redt zijn volk. Vaak gebruikt Hij mensen om zijn wil uit te voeren. Als je bereid bent, gebruikt Hij je. Ben je dat niet, dan “komt er van een andere kant wel verlossing” (maar dan moet je niet klagen dat je God niet ervaart...) Het kan best moeilijk zijn of spannend. Esther ging ons hierin voor. Zij zei: *Kom ik om dan kom ik om.* God redde haar, haar volk en de voorouders van zijn Zoon.

Who is Jesus?

In oktober hebben we een week lang studenten de vraag gesteld: *Who do you think Jesus is?* Als Nederlanders waren Heiko en ik een beetje bang voor al te veel negatieve en schampere reacties, maar dat viel wel mee. Veel studenten dachten voor het eerst van hun leven over deze vraag na, en dat was te zien aan hun gezichtsuitdrukking. Een van de mooiste antwoorden was wel: *Jesus? O my God!* We hebben 140 studenten geïnterviewd en dat resulteerde in een filmpje dat over de wereld ging. Het geeft een aardig beeld van hoe studenten (Nederlandse en internationale) over Jezus denken. Zie http://youtu.be/t_hnLuMgzh0 voor het filmpje.

Zoveel contacten!

Waren we vorig jaar actief op zoek naar studenten die “nog eens wilden afspreken”, dit jaar komen we bijna om in de contacten. Het *open house* wordt goed bezocht met zo'n 20 studenten; de *Community Group* met een tweewekelijkse Bijbelstudie wordt trouw bezocht door een groepje christenstudenten en een zoeker; en naast onze “normale” tijden op de universiteit hebben we nu een groepje Navigatorstudenten die hun eigen “actie groep” hebben. Als we alleen de “serieuze” contacten meetellen, coachen wij met een team van 7 mensen 35 studenten. Christenen, Aziaten, baby-christenen, zoekers, Arubanen, Hollanders, gevoelsmensen, studenten Economics & Management, niet-christenen: het is intensief, inspirerend en nodig om in deze mensen jonge investeren.

Hobbies

Heiko is actief in het bestuur van de basketbalvereniging. Als wedstrijdsecretaris is hij verantwoordelijk voor alle thuiswedstrijden. Daarnaast is hij regelmatig op zaterdag in de hal te vinden. Verder is voor Heiko zijn werk voornamelijk hobby. Dennis en Matthijs houden erg van gamen en hun respectievelijke sporten basketbal en voetbal. Ikzelf houd erg van talen en leer nu via internet Spaans (*no entiendo!*), wat me helpt om te





begrijpen wat de *Stinters* (Short term internationals) doormaken als zij met hun Nederlands worstelen.

Veel sneeuw in Michigan

In november ging Heiko samen met onze teamleider Maarten een week naar Amerika. Doel was om de contacten die we daar hebben door onze partnerschap met Michigan, te versterken. Ze hebben de twee universiteiten waar we onze Amerikaanse jonge mensen vandaan krijgen bezocht, en veel studenten gesproken. Teamleden van vorig jaar reden Heiko heen en weer, waarbij de besneeuwde snelwegen niet echt een probleem voor hen vormden: ze zijn wel wat gewend daar. Het is weer afwachten en vertrouwen op God om te

zien of er ook de komende jaren studenten voor een jaar naar Nederland willen komen als ze hun studie hebben afgerond. Daarnaast hebben ze uiteraard met collega's daar gesproken en een en ander weer goed kunnen afstemmen. Niet alles loopt altijd even goed in de samenwerking, en het is goed om dan meer tijd te hebben *face to face* dan even een uur via Skype. Tot slot zijn ze naar een conferentie geweest van de regio daar, waar 450 medewerkers zich fulltime bezighouden met studentenwerk. Dit gaat om een gebied met 55 miljoen mensen. Deze conferentie was zeer bemoedigend, en Heiko heeft ook nog in het hoofdprogramma op het podium in een panel gezeten, om te kunnen vertellen wat God doet in Tilburg, en hoe de samenwerking tot zegen is.



Bedankt voor de tijd die je nam om deze brief te lezen en in gebed aan God voor te leggen. Gods zegen op het Kerstfeest en in het nieuwe jaar!

Hartelijke groeten,,

Heiko en Agnes van den Broek, Franciscusststraat 1, 5042 HV Tilburg.

Dank:

- Er zijn sinds augustus twee studenten tot persoonlijk geloof in God gekomen!
- De groep studenten van *Navigators* die nu zelf gesprekken aanknopen over God.
- De *Who is Jesus* actieweek heeft veel contacten en naamsbekendheid opgeleverd.

Bid:

- Wijsheid voor de Amerikanen die in zoveel studenten tegelijk investeren.
- Dat er een tweede open huis gestart kan worden, nu bij een studentenleider thuis.
- Groeiende eenheid in ons team van 7 verschillende mensen.



Heiko en Agnes van den Broek. Email: avdbroek@agape.nl. Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via www.agape/geven/machtiging. Onze persoonlijke code is 5. Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000 1021 474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. fam H. v.d. Broek, code 5.