



Heiko en Agnes van den Broek
Agapè StudentLife Tilburg



Nieuwsbrief 74, zomer 2016

Agenda van een Samsung S6310

maandag

Tweede Pinksterdag, een vrije dag. Ik moet doorgeven wanneer de jongens thuiskomen van Opwekking, maar er valt niets door te geven. Dus afgezien van een paar keer *wordfeud* (scrabble) met pa en zus van den Broek, valt er niet veel te doen voor mij vandaag.

dinsdag

Moest bellen met die oude troela van een Nokia 200. Die nam natuurlijk weer niet op, zat in d'r jaszak. Dat werkt gewoon niet. Ik bedoel maar: "Hoe kunnen we met die koelkast ooit studenten *bereiken*?!" De baas had een kantoor in Amersfoort. Ik werk bij voorkeur buiten kantoor, voor telefoontjes onder het reizen.



woensdag

"Appen" met studenten werkt geweldig! Een app om een afspraak te maken, een app om hen te herinneren aan de afspraak, een app om de afspraak te verzetten en nogmaals te verzetten en daar weer aan te herinneren. Ideaal! Op die manier hebben we toch twee vaste gebedsontmoetingen deze morgen, eentje met studenten (live) en een met collega's (skype, daar doe ik niet aan.) (Niet dat ik dat niet zou kunnen trouwens.) Ik moet regelmatig aan de charger, zo hard werk ik. (Die Nokia wordt nooit opgeladen, helemaal nooit. Als je niets kan verbruik je ook geen eneeeee.....(low battery).

donderdag

Reisdag voor mij. Telefoontjes tussen Tilburg en Amersfoort en vice versa. Verder een typische broekzakdag (zoals gezegd werk ik niet vanaf kantoor). Ik zie het zo: als hij onder de mensen is, heeft de baas mij niet nodig. Dan praat -ie zelf.

vrijdag

Gebedswandeling met studenten (nee, zonder het app-verhaal, gewoon goed georganiseerd met facebook). Daarvóór nog gewerkt in de trein naar Rotterdam en terug (overleg met Shine, scholierenwerk).

zaterdag

Hoera! Het is weer *wordfeud*-end! Kijken of we deze keer pa en zus kunnen verslaan, een beetje valsspelen helpt (www.wordfeudhelp.nl). Verder app ik tegenwoordig op zaterdag een student die er graag aan herinnerd wil worden dat er des zondags een dienst is.

zondag

En nog een *wordfeud*-dag. Beetje *opladen* voor de komende week.



Beste partners, vrienden en lezers,

Het gaat goed met StudentLife Tilburg. We hebben een vaste kern van studentenleiders en betrokken studenten. Daaromheen hangt een groep van studenten met een wisselende samenstelling. Heiko en ik hebben regelmatig discipelschapstijd met vijf meiden en drie jongens.

Het grootste deel van onze werkweek gaat op aan Agapè landelijk. Heiko heeft wekelijks overleg met de directie en maandelijks overleg met het nationaal leiderschap team, waarin alle bewegingen vertegenwoordigd zijn. Daarnaast reist hij regelmatig naar Rotterdam (Streetlink) en Waddinxveen (Shine), om de teams daar te bemoedigen en aan te sturen. Mijn (Agnes) werk voor Agapè communicatie heeft vaste vormen aangenomen, zodat het er wat overzichtelijker uitziet. Ik ben met name verantwoordelijk voor de interne communicatie (medewerkers) en de Agapè emailnieuwsbrief. Maandelijks reis ik een dag naar Amersfoort voor overleg met collega's. Verder heb ik een sprekerstraining gevolgd en krijg ik meer mogelijkheden om te spreken, bijvoorbeeld voor een studentenvereniging.



Project van Heiko: SDC

SDC staat voor *Staff Development Cycle*. Het is een gesprekkencyclus waarbij de (persoonlijke) ontwikkeling van de medewerker centraal staat. De SDC bestaat uit drie gesprekken tussen de medewerker en de leidinggevende.

Agapè Europa wil dat de *Staff Development Cycle* in alle Europese landen wordt ingevoerd. We hebben het materiaal eerst vertaald naar het Nederlands. Stagiaire Anna-Carina begeleidt het hele proces van aanpassing aan de Nederlandse situatie en het invoeren van de SDC.

Jaarlijks zal elke teamleider drie gesprekken voeren met de medewerker. Heiko's taak is, samen met Anna-Carina, ervoor zorgen dat de teamleiders gemotiveerd en getraind worden om met de SDC aan de slag te gaan.

De directie heeft voor het hele proces een jaar uitgetrokken. Het is de bedoeling dat de eerste gesprekken vóór de zomer plaats gaan vinden. Een leuke klus voor Heiko!

Bedankt voor je partnerschap en betrokkenheid. Je giften, gebeden en meeleven maken ons werk mogelijk. Hartelijke groeten vanuit Tilburg en tot na de zomer, Heiko en Agnes van den Broek.

Dank:

- Yuri (de Jeroen van vorige brieven) heeft zich laten dopen. Hij is erg gegroeid in zijn relatie met God.
- Er is een collega aangenomen voor Agapè communicatie, en mogelijk komt er nog een tweede bij.
- Jonathan, de nieuwe teamleider van Streetlink Rotterdam (gezinswerk), die groeit in zijn rol.
- De goede conferentie van Agnes in Spanje, met veel mogelijkheden om te coachen en te spreken.

Bid:

- Anita heeft je gebed nodig voor bescherming; bid ook voor wijsheid voor Agnes.
- Een goede afsluiting van het schooljaar, en de mogelijkheid om na de zomer contacten weer op te pakken.
- De Connectgroep voor tieners in onze gemeente, geleid door Yuri en Sandy.

Heiko en Agnes van den Broek. Email: avdbroek@agape.nl. Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via <https://agape.nl/geven/> Onze persoonlijke code is 5. Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000 1021 474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. fam H. v.d. Broek, code 5.