

Nieuwsbrief 90, zomer 2020



Beste partners, betrokkenen,

Ik -Agnes- begin een nieuwsbrief altijd met het lezen van de vorige. Dan zie ik wat er is gebeurd, bij Agapè, in ons leven, en hoe God daarin heeft gewerkt. De vorige brief was er één van aangekondigde activiteiten: een week op Lesbos met GAiN en een Proeverijdag van twee nieuwe trainingen. Beide gingen niet door. Deze brief ziet er heel anders uit. De wereld ziet er anders uit.



Heiko's vader overleden

De meeste van jullie weten het al: op 8 mei is Heiko's vader na een heel kort ziekbed onverwacht overleden. Veel te vroeg en veel te snel. Hij worstelde al 10 jaar met Parkinson en woonde nog zelfstandig. Hij was een warme, betrokken man, geliefd bij kinderen en kleinkinderen. We gaan zijn gevatheid, liefde voor Gods Woord en zijn humor zeker missen! Het is nog steeds wat onwerkelijk omdat het allemaal zo snel is gegaan, maar we hebben als kinderen steun aan elkaar en aan de zekerheid van zijn en ons geloof in God: we gaan hem zeker weer zien!

Dank God voor zijn troost en bid voor ons als wij (schoon)pa missen



Er is hoop

In deze tijd van ziekte, zorgen en beperkingen worden christenen meer teruggeworpen op hun geloof in Christus, de levende hoop van God. Hoezeer ziekte en dood ons ook kunnen verlammen - en daar kunnen wij over meepraten- het is niet het einde en niet alles overheersend. Want: er is hoop, want Jezus Christus leeft! Agapè lanceert het project "Er is hoop", met een knipoog naar de actie van 1982. Kerken en christenen bieden we een platform om hoop uit te delen; zoekers helpen we bij vragen over God en zingeving. De actie gaat van start in september 2020, maar we informeren je alvast omdat we een hoop ☺ gebed nodig hebben voor deze langdurige actie.

***Bid voor Er is hoop: dat mensen God mogen leren kennen
en hoop gaan ervaren en dat christenen vrijuit hoop gaan uitdelen.***

Als je met z'n vieren al elf weken thuis zit?

- Koken de jongens ook één keer per week (niet vergeten! ☺)
- Ligt er nu een puzzel van 3000 stukjes op de puzzelmat (bijna af!)
- Worden Matthijs en Heiko af en toe helemaal gek van het Frans of Spaans van Agnes
- Maakt Dennis rustig en gedisciplineerd zijn tweede jaar af (O ja, ik had vanmiddag een tentamen.)
- Maken Heiko en Agnes regelmatig een wandeling in de wijk (burgerlijk & gezond)
- Mist Matthijs zijn school (CHE) en ALLES ☺ van Navigators Ede

- Werkt Heiko soms in de werkkamer, dan in de huiskamer, dan weer in Matthijs' kamer

We nemen binnenkort een weekje vrij en gaan met het hele gezin –inclusief Matthijs' vriendin Lindy- naar een vakantiehuisje in Nederland om even bij te tanken. Dank jullie wel voor jullie gebeden, e-mailtjes en financieel partnerschap. Hartelijke groeten uit Tilburg, Heiko en Agnes van den Broek, Franciscusstraat 1, 5042 HV Tilburg.

Giften voor ons werk zijn bij de belasting aftrekbaar en kun je overmaken via [werk van Heiko en Agnes](#) Mocht je liever toch je gift zelf overmaken, dan kan dat naar NL73 INGB 000 1021 474 ten name van Stichting Agapè, o.v.v. code 28571 Broek

Ons e-mailadres is: avdbroek@agape.nl.