



Overvloedig geef Ik u, zoals de Vader Mij zond, zo zend Ik u.
Ga en deel Mijn liefde uit. Vrede zij u! (opw 503)

Beste vrienden,

Roeping

Zoals velen van u weten, werden wij 28 jaar geleden door de Heer geroepen om als beheerdersechtpaar op de Oase te gaan wonen en deze taak als 'tentenmakers' op ons te nemen. De Heer heeft ons gezin hierin rijk gezegend. Naast de 6 weken Oasekampen is het werk inmiddels uitgebreid met van maart t/m november bijna elk weekend en diverse midweken (jeugd)groepen, plus 3 werkweken voor vrijwilligers ten behoeve van het onderhoud van terrein en gebouwen.

Met veel plezier en enthousiasme gebruikten we hiervoor onze 'vrije tijd'. De laatste jaren werd het steeds moeilijker om de balans te vinden tussen dit mooie vrijwilligerswerk en Henk's baan in het bedrijfsleven. Steeds vaker bleek het gebrek aan tijd een beperkende factor voor het benutten van alle kansen die de Oase biedt en kwamen we niet voldoende aan onze rust toe. We legden dit aan de Heer voor en werden bepaald bij Matteüs 11:28-29 (NBG) Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven; neem Mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart en gij zult rust vinden voor uw zielen.

Op 3 februari werd Henk opnieuw geroepen met de woorden uit Johannes 1:44 "Volg Mij" gevolgd door Zijn stem in een droom in de nacht van 11 op 12 februari: "This is your last call, Henk".

Als echtpaar hebben we de tijd genomen om - zoals in Habakuk 2:1 (HSV) staat - uit te zien naar wat de Heer tot ons spreken zou. Inmiddels is er wekelijks een moment van gebed speciaal voor de Oase, en we hopen dat meer broeders en zusters zich hierbij aan zullen sluiten.

We legden aan de Heer voor of het Zijn plan is dat Henk zijn baan in het bedrijfsleven zou opzeggen om volledig in dienst van de Heer te komen. Dit zou betekenen dat we de komende 7 jaar (tot aan de pensioengerechtigde leeftijd van Henk) afhankelijk zijn van giften voor het levensonderhoud van ons gezin: Henk (60), Els (54) en Evie (15).

Tijdens het weekend voor werkers voor de Heer in Nederland sprak de Heer tot ons, mede door Habakuk 2:3 (HSV) "Voorzeker het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal Hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als Hij (het) uitblijft, verwacht Hem (het) want Hij (het) komt zeker. Hij (het) zal niet wegblijven."

Bevestiging

Filippenzen 1:6 (HSV) "Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal op de dag van Jezus Christus."

Hierna hebben wij vele bevestigingen van onze roeping ontvangen; vanuit de bijbel tijdens onze stille tijd, door de Woordbediening, in gesprekken met broeders en



zusters en door diverse gebeurtenissen, totdat een broeder vroeg: "Hoeveel bevestigingen heeft Henk nog nodig?" (om ook daadwerkelijk zijn baan op te zeggen). Een voorbeeld. In de werkweek las een broeder specifiek voor Henk Marcus 16:3-4 voor: "De vrouwen zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf weggrollen? En toen zij opkeken, zagen zij dat de steen weggerold was, want hij was heel groot."

Diezelfde week zag Henk op een onverwacht moment een tekening over precies dit bijbel gedeelte!

Kort hierna hakte hij de knoop door en vertelde hij zijn werkgever en collega's van zijn roeping door de Heer. Ook maakte hij bekend zijn dienstverband per 1 juni te beëindigen. Het is best een 'grote steen' om het werk, dat je met veel plezier en inzet meer dan 28 jaar lang voor dezelfde werkgever gedaan hebt, neer te leggen!

Kerit

Vanwege het feit dat we nu afhankelijk zijn van giften, hebben we ons ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor hebben we gebruik gemaakt van de naam Kerit (naar de beek Kerit; 1 Koningen 17:3-6).

We hadden al eens onder deze naam onze werkzaamheden op de Oase omschreven. Toen op 1 april (geen grap!) een raaf over de Oase vloog, was dat voor ons een bevestiging om deze stap te doen.

Kerit staat voor:

K = Kadervorming en Kinderwerk

E = Evangelisatie (onze hoofdactiviteit)

R = Rust en Recreatie

I = Inspiratie

T = Training en Toerusting



We vertrouwen erop dat de Heer voor ons zorgt door de 'raven' te sturen om ons van al het nodige te voorzien. Giften zijn welkom via stichting Nehemia of onze eigen rekening; maar ook bijdragen in natura worden gewaardeerd. Ondertussen willen we blijven drinken uit de 'beek' namelijk Gods Woord.

Slot

De afgelopen maanden hebben we zoveel meegemaakt, dat we er in deze nieuwsbrief maar een klein stukje van kunnen delen. In een persoonlijk gesprek kunnen we met veel enthousiasme nog veel meer van deze bijzondere tijd vertellen. Als u naast onze nieuwsbrief ook onze gebedsbrief wilt ontvangen, dan vernemen we dit graag per e-mail.

Hartelijke groet en Gods zegen gewenst,

Henk en Els Langeveld