



# Nieuwsbrief Josien



September-Oktober 2016

## 'Josien is terug mense'



Woensdag 21 september kwam ik aan in Port Elizabeth waar ik werd opgewacht door Kristle. Zij en Lesedi (haar man) hebben me uitgenodigd bij hen te komen logeren tot ik een eigen plekje heb gevonden. De volgende dag was de eerste dag bij Maranatha. Dat was bijzonder! Geen van de kinderen wist dat ik zou komen, dus ze waren blij verrast! Vooral de meiden! 'Josien is terug mense' riep er een naar de rest. Het is gefilmd en het staat op Facebook.

## Back to work!

Ondertussen zit ik hier nu 4 weken. Het begin was erg rommelig. Ik moet weer even inkomen met het werk, maar ik zit hier heel goed op m'n plek. Ik geniet! Er zijn mij 7 kinderen toegewezen om therapie mee te doen. De manager noemde dat ze erg blij was met de muziektherapie die ik vorig jaar met een meisje had gedaan. Ze heeft toen een eigen liedje geschreven en dit op een talentenjacht op het podium gezongen. Dus ik ben weer druk bezig met nieuwe ideeën en plannen. Daarbij verzorg ik de sportsessies van de meiden 4 dagen in de week. En ik ben alweer een paar keer 's avonds gebleven om voor de kinderen te zingen voor het slapen gaan. Ze kennen de Nederlandse liedjes nog die ik ze heb geleerd (Omdat Hij leeft, Ik zag een kuikentje, Als ik mij herinner

wat Hij deed voor mij). Een jongen vertelde dat hij en een ander het nog elke avond zingen. Bijzonder he! Muziek doet veel voor deze kinderen. Het voelt voor mij dan ook of ik hun moeder ben. Zo zingen voor ze gaan slapen.. ze zijn diep van binnen nog zo klein en hebben veel van die liefde en zorg nodig. Ik heb ook wel momenten waarop ik niet zo goed weet wat ik eigenlijk aan het



doen ben in therapie sessies. Dan denk ik: ik was er toch vorig jaar en 2 jaar geleden? Ik moet dit allemaal weten en kunnen, maar dat valt best wel tegen! Ik probeer zoveel mogelijk me in te lezen in de dossiers van de kinderen, zodat ik weet wat ze nodig hebben, wat ze al hebben gehad voor counseling en wat de resultaten van psychologische tests zijn. Met een aantal moet ik werken aan hun leesniveau, met iedereen aan hun zelfvertrouwen en zelfpresentatie en ik zal ook weer werken met rouwtherapie en anger management.

## De kerk

Zondag ging ik naar Grace Church hier vlakbij waar ik woon. Hier ging ik vorig jaar ook heen en ik werd meteen herkend door een paar mensen. Heel fijn! De woensdag erna was er 'community group' en was ik er ook meteen bij. Ondertussen is mijn autoverzekering en appartement ook geregeld, allemaal via mensen van de kerk. Ik ga in een tuinhuisje wonen en kan ook veilig achter een elektronisch hek parkeren. Per 1 november is mijn nieuwe adres: 4 Schafer Square, Humewood, Port Elizabeth, 6001, South Africa.

## Dank- en bidpunten

Allereerst ben ik erg dankbaar dat ik bij Lesedi en Kristle zo gastvrij ben ontvangen! Daarna had ik na 2 weken een auto, en nu ook een autoverzekering en een appartement. God zorgt voor mij, dat kan ik merken.



Willen jullie bidden voor het opbouwen van vriendschappen? Ik mis nog wat aansluiting, vooral in het weekend. Iedereen heeft hier natuurlijk zijn bezigheden en ik voel me in de weekenden nog wat alleen.



## BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN

Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:

Facebook: 'Maranatha Siyakatala'

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: [nieuwsjosien@hotmail.com](mailto:nieuwsjosien@hotmail.com)

Enmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v. 'Project Children's Home Afrika'.

S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)

