



# Nieuwsbrief Josien

November - December 2016

## Summer Holidays zijn begonnen



De maand november was hectisch! Het jaar werd afgerond. De kinderen hadden hun examens en toen was het dan eindelijk vakantie! De meeste kinderen zijn voor de vakantie naar huis. Er zijn hier nu nog 9 jongens. Er is een vakantieprogramma opgezet met allerlei uitjes: naar het strand, de kinderboerderij, animal welfare (dierenasiel), scouting uitjes en christmas carols in het theater... en er wordt natuurlijk regelmatig gebruid.

## Mijn werk in de vakantie

Het is stil hier. Alle meiden zijn bij familie. Meestal komen ze altijd wel langs voor wat aandacht, een liedje of gewoon om wat te vertellen. Ze zijn allemaal gek van het liedje 'a million years ago' van Adele. Die zingen we regelmatig. Ja, ik mis de meiden wel. Even is het lekker rustig, maar dat gaat snel vervelen!

Nu doe ik wat spelletjes met de jongens, ga soms gewoon even bij ze zitten en ben verder bezig met wat administratie dingen. Ik ben de 'educational room' aan het ordenen. In deze kamer staan ontzettend veel spelletjes en puzzels. Het is een enorme bende. Ik ben er al dagen mee bezig geweest en ben denk ik nu op de helft.

De komende twee weken ben ik degene die het vakantieprogramma moet inplannen. Eind deze



maand komen er weer 5 meiden terug van hun holiday placement. Ik hoop maar dat ik met genoeg creatieve ideeën kom.



## Sinterklaas en Kerst!

Sinterklaas heb ik moeten missen thuis. Dat is voor mij toch altijd de leukste tijd van het jaar dus dat was wel heel jammer. Ik hoorde van mijn familie dat de avond veel sneller voorbij was zonder mij. Ze hadden me een pakketje gestuurd. Die kwam natuurlijk te laat aan. Ach, gelukkig is het aangekomen! Met gedichten en alles. Heel leuk!

Kerst vieren ze hier wat eerder omdat de meeste mensen met de kerstdagen op vakantie zijn. Dus begin december was de kerstdienst van de Afrikaanse kerk waar ik heen ga ('De Duin'). Daar heb ik toen 'Omdat Hij leeft' gezongen. Ze vonden het mooi. De week erna was de kerstdienst van Covenant Grace Church. Ik dirigeerde het kerstkoor. We zongen 'Joy to the World' op de Pentatonix manier, Stille Nacht, Angels we have heard on high, en O come let us adore Him. We waren allemaal in het zwart met een rood attribuut. Ze vonden dat ik helemaal in het rood moest. Een vriendin heeft me toen een jurk van haar geleend. Het hele kerstkoor was een succes en ik heb er erg van genoten! Ik heb ook meteen weer veel nieuwe mensen ontmoet en merk dat ik langzamerhand goede vriendschappen aan het opbouwen ben. O ja en ik had de meiden van Maranatha ook meegenomen.

## Bijzondere gebeurtenissen

Ik heb een paar dingen meegemaakt die ik toch even moet noemen.

Eentje is dat ik in een vervelende situatie zat met een van de kinderen waarbij ik niet goed wist hoe ik het moest aanpakken. Dat had te maken met eerlijkheid. Ik zat in de auto en was aan het bidden. Toen kwam ik op een idee, heb dat toen uitgevoerd, en gelukkig reageerde het kind er goed op en is het hele probleem nu opgelost. Dat had heel anders kunnen uitpakken. Dat ervaar ik dan als leiding.



De tweede is dat ik een 'prayer buddy' nodig had. Die heb ik ook gevonden en wij matchen goed samen.



En dan nog eentje. Een week geleden zou er 's avonds vuurwerk zijn bij het strand om te vieren dat het zomerseizoen is begonnen. Ik zat te denken met wie ik daarheen kon gaan. Ik voelde me wat alleen omdat ik niks kon bedenken. Toen ik 's middags boodschappen ging doen kwam ik spontaan wat mensen tegen die ik de week ervoor voor het eerst ontmoet had. Ze nodigden me uit om meteen met hun mee te gaan voor een braai.. en ik bleef daar de hele dag en we gingen met z'n allen naar dat vuurwerk.

En zo zorgt God voor mij!

Hier nog een foto van de meiden die ik naar huis heb gereden 2 weken geleden. Ze komen voor oud en nieuw weer hier.



## Dank- en bidpunten

Ik ben dankbaar voor de mensen hier om mij heen. Ik kan het goed vinden met mijn collega's en ook in de kerk voel ik me meer op mijn plek. Ik ben nu ook officieel lid van de Engelse kerk (Covenant Grace). Daarnaast ga ik af en toe naar de Afrikaanse kerk gewoon voor erbij.

Ik heb een paar families waar ik altijd langs kan komen. Dan eet ik mee of kan ik even Netflix kijken of m'n mailtjes checken. Ik heb nog steeds geen internet thuis en ga dat na de vakantie maar regelen.

Willen jullie bidden voor mijn werk? Ik merk dat ik wat langzamer word. Het wordt erg warm en de structuur is er een beetje uit nu het vakantie is en nu zoveel kinderen weg zijn. Over een paar weken komt er een nieuw meisje bij. Bid voor haar dat zij zich hier veilig mag voelen.

Zondag komt Claudia. Half januari gaan we op vakantie. Willen jullie bidden voor een veilige en goede reis?

Dank jullie wel voor jullie steun en interesse!

*Gezegende Kerstdagen en een  
Gelukkig Nieuwjaar!*

## BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN

Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:

Facebook: 'Maranatha Siyakatala'

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: [nieuwsjosien@hotmail.com](mailto:nieuwsjosien@hotmail.com)

Enmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v. 'Project Children's Home Afrika'.

S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)