



Januari - Februari 2017

Vakantie En Een Nieuw Schooljaar



Lieve mensen,
Wat is het koud daar in Nederland. Ik heb foto's gezien van sneeuwpoppen en ben wat dat betreft zo blij dat ik hier lekker van de zomer mag genieten. Het gaat goed met mij. Mijn werk blijft altijd een uitdaging. Er is zoveel te doen en ik weet vaak niet waar ik moet beginnen. Maar langzamerhand krijg ik meer grip op mijn taken.

Vakantie

Half januari, net toen de scholen weer begonnen, had ik 2 weken vakantie en ging ik met Claudia richting Kaapstad. Dit is zo'n mooi land! En er is zoveel te doen en te zien. Foto's zeggen altijd meer, dus hier een sfeer impressie. Na de vakantie ging zij naar huis. Ze was hier 5 weken geweest, dus het was ineens weer best stil in huis. Het was in het begin wat moeizaam om weer in het werkritme te komen. Ik had de beginweken van school gemist en had wat in te halen.



Back to work!

Ik ben druk bezig geweest met het huiswerkprogramma en het sportprogramma van de meisjes. Iedere huiswerk leider heeft nu een eigen huiswerk map met de namen van hun kinderen erin, hun scholastische ontwikkeling en ideeën voor spelletjes en oefeningen voor als ze geen huiswerk van school hebben meegekregen. Ik was laatst met twee meiden tijdens huiswerk wat verhalen aan het lezen van Shakespeare. Hun favoriet is natuurlijk Romeo & Juliet.

Ik ben nu ook verantwoordelijk voor de medicatie van de kinderen. Dat is heel precies werk. Elke week geef ik de Care Workers de medicijnen voor de week voor hun kinderen en dat kost me zo'n 2 uur. Omdat er nog steeds veel verloop is van Care Workers heb ik besloten wekelijks met iedereen te gaan zitten om de procedure omtrent de medicijnen te bespreken.

Binnenkort start ik met lessen geven over geld. Hoe ga je om met geld op een eerlijke, verantwoordelijke manier? We gaan ook oefenen met 'budgeting' en leren over hoe je je eigen bank account opent. Dit wordt verdeeld over zo'n 5 sessies van een uur. De planning voor deze 5 sessies heb ik af en maandag 13 maart kan ik beginnen.

Verhuisd!

Per 1 maart ben ik verhuisd naar mijn nieuwe adres:

20 Skegness Road
Summerstrand, 6001
Port Elizabeth

Ik had in mijn vorige appartement last van allergieën. Ik slik nu al 3 maanden een anti-allergie siroop. Daarbij werd ik 's ochtends vaak gewekt door mensen die daar in de tuin werken. Ze praten erg hard, soms al om 6 uur 's

ochtends, en dat is echt geen pretje. Het nieuwe appartement is ietsje goedkoper, en mooier, en heerlijk rustig.



Een ander leven

Ik realiseerde me laatst dat dit het langst is dat ik ooit in het buitenland gewoond heb. Nu ik verhuisd ben en op een plek zit waar ik mezelf lang zie wonen, wordt het wel heel echt allemaal. Meestal voel ik me gelukkig, maar op momenten dat ik meer ga nadenken, bijvoorbeeld in het weekend, voel ik me soms wat verward, onrustig en alleen. Maar God zegt mij met mensen om mij heen die me steunen. Heel praktisch bijvoorbeeld met de was (ik heb geen wasmachine) of avondeten, maar ook gewoon met interessante gesprekken en gezelligheid. De dame die in het grote huis hiernaast woont is ontzettend aardig en we kunnen goed overweg met elkaar.

Met pasen gaan we waarschijnlijk weer iets opzetten met de kerk. Dan zal ik weer het koor leiden. En andersom is er ook betrokkenheid. De jeugd van de kerk komt zaterdag langs bij Maranatha om met de kinderen wat activiteiten te doen. Ik ben dan hun aanspreekpunt. Zo fijn om te zien hoe ze zo betrokken zijn en mee willen helpen.

Dank- en bidpunten

Claudia en ik hebben een goede vakantie gehad. Ik heb wel de sleutel in de achterbak laten zitten en de achterbak dicht gedaan... (mensen van de B&B hebben toen moeten inbreken) maar verder is alles goed gegaan en dat is best bijzonder, want er gebeurt hier wel veel! Gisteren was er net een auto-ongeluk gebeurd een paar tellen voordat ik erlangs reed. Ik ben ook dankbaar voor mijn nieuwe appartement in een goede buurt en voor vriendschappen en bezigheden naast het werk.

Blijf graag bidden voor een goede balans tussen werk en vrije tijd. Het nieuwe meisje waar ik vorige keer over schreef lijkt zich hier goed aan te passen. Zij en nog 2 van de kleine meiden gaan veel met elkaar om. Er zijn veel bosbranden de laatste tijd! We weten niet zeker of het door de hitte komt of dat iemand het aansteekt. Bidden jullie voor veiligheid?



BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN

Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:

Facebook: 'Maranatha Siyakatala'

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com

Enmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v. 'Project Children's Home Afrika'.

S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)