



# Nieuwsbrief Josien

Januari - Februari 2018



Lieve mensen,

De zomer loopt alweer op zijn eind, hoewel het nog wel lekker warm blijft tot in juni. We hebben hier regen nodig. Port Elizabeth is een 'disaster area'. Kaapstad ook. We besteden er veel tijd aan bij Maranatha en ook op scholen en in de kerk wordt er steeds weer over gesproken. Hoewel we er nu nog weinig van merken, is de kans er dat het water in de dammen op raakt over een paar maanden.. en dat zou een grote ramp zijn. We blijven bidden voor meer regen, en op de juiste plekken.

## Nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen mid januari. Het is weer erg druk. Een van de meiden maakte de transitie van basisschool naar middelbare school. Haar grotere zus zit daar ook dus dat maakt het denk ik wat minder stressvol.

Ik leid nog steeds de huiswerk vergaderingen maar er zijn zo vaak

### LIFE SKILLS OVER HYGIENE



veranderingen en mensen die komen en gaan dat ik wat gefrustreerd raak van het gebrek aan stabiliteit en structuur. De fundering van de organisatie is niet stabiel. Ik heb twee weken geleden aangegeven dat ik weer wat in de knoop zit. Wat zijn nu de grootste prioriteiten? Mijn inbox zit zo vol en ik weet niet meer waar ik moet beginnen. Mijn manager komt er nog op terug en heeft een aantal van mijn taken aan iemand anders gegeven.



## Nieuwe plannen

Misschien wisten sommigen van jullie het al maar ik wil gaan kijken of mijn kwalificaties van Nederland hier ook geldig gemaakt kunnen worden. Als dat kan, wil ik gaan kijken of ik ook ergens anders een werkvisum zou kunnen krijgen en dan een part-time baan zou kunnen krijgen, bijvoorbeeld in een ziekenhuis als therapeut en dan in de middagen bij Maranatha blijven werken als vrijwilliger.

Vorige week heb ik een cursus 'Protective Behaviors' bijgewoond van 2 dagen. De twee leuzen van het programma zijn '*I have the right to feel safe at all times*' en '*I can talk with someone about anything no matter what it is*'. Ik heb erg genoten van de cursus en het is zo relevant voor onze kinderen. Ik heb het cursusboek aangeschaft met lesplannen voor 4 leeftijdsgroepen, 10 per leeftijdsgroep. Ik wil de lessen gaan geven op een basisschool vlak bij Maranatha. Tien van onze kinderen gaan naar die school en omdat ik altijd zo worstel met tijd bij Maranatha voor groepssessies leek het mij een goed idee om het op de school te doen. De school vindt het ook een goed idee en wacht mijn plan van aanpak af.

Over een week komt een vriendin van mij op bezoek. Zij blijft twee en een halve week en we gaan samen voor de meiden zingen en huiswerk en sport met ze doen. Ik wil samen met haar beginnen aan het Protective Behaviors programma op de school.

## Bid- en dankpunten

- Ik ben dankbaar voor een veilig en comfortabel huis. Ik kom niets tekort. Ik ben dankbaar voor mijn vriend en ook voor zijn ouders. Ik eet daar vaak en ben daar ook helemaal thuis.
- Ik kan het goed vinden met mijn collega's, de sociaal werker en de program manager.
- Bid alstublieft voor regen. Dit land heeft het zo hard nodig.
- Bid alstublieft voor doorzettingsvermogen. Ik vind het erg moeilijk om steeds maar door te gaan met meetings en programma's met nieuwe mensen. Ik heb het idee dat we nooit goed van de grond komen en dan kan ik me behoorlijk hopeloos voelen.



EIGEN KRUIDEN TUINTJES

## BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN

Voor wie op de hoogte gehouden wil worden van alle ontwikkelingen:

Facebook: 'Maranatha Siyakatala'

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: [nieuwsjosien@hotmail.com](mailto:nieuwsjosien@hotmail.com)

Enmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v. 'Project Children's Home Afrika'.

S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)