

Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika

Maart - April 2019



Lieve mensen,

Hier is de zomer bijna voorbij en met geen kachels in huis is dat 's avonds nu al te merken. Dus ik typ deze nieuwsbrief met mijn pyamabroek en vest aan. Ik ben voor een maand verhuisd naar Lovemore Park, vlakbij de school waar ik lesgeef en bij het prachtige Sardinia Bay strand. Hier pas ik op het huis en de honden van mijn baas, die voor een maand in Amerika is. Met vrienden hebben we het weleens over community living gehad en nu heb ik ze uitgenodigd hier te komen logeren. Dus nu woon ik even met 2 vriendinnen. Dat bevalt goed. We eten samen, gaan ook met z'n allen de honden uitlaten en spelen wat spelletjes.

De tweede foto van boven hiernaast is het tweede zoontje van Zimkita, mijn collega in Wells Estate. Hij heet Amandla (power) en hij is nu een maand oud. Ondertussen is Zimkita deze week weer begonnen met werken. Ik heb haar clannaam gekregen, al een tijd terug, wat ook betekent dat het een beetje mijn zoontje is.

Coaching

In mijn vorige nieuwsbrief schreef ik over coaching sessies die ik begonnen was met de teams. Dat is onderhand weer gestopt. Het bleek toch niet goed te werken en te formeel van aard te zijn. Er werd mij uitgelegd dat ik in plaats van vertrouwen op te bouwen, dit afbreek. Dat vond ik erg moeilijk om te horen. Ik begrijp het nog steeds niet goed. Ik had het idee dat we samen groeiden, maar dat was dus niet het geval. Ik zit nog teveel vast in mijn cultuur, mijn manier van denken, van wat normaal is, wenselijk is. Ik weet niet of ik dat helemaal aan kan passen. Nu is er met coaching op zich niets mis, maar de setting was niet wenselijk. Dus ik probeer het nu voort te zetten, op een informelere manier.

Retreat

Begin maart zijn we met het hele team van Port Elizabeth en de Transkei op een retreat gegaan. We bleven daar 4 dagen. We deden aan aantal workshops over drugsmisbruik, leesclub, audiblox en onze spirituele ontwikkeling. Deze laatste werd aan het eind gegeven door Greg, onze 'baas'. Hij houdt er niet van zich zo te noemen, maar zo wordt hij wel gezien, aangezien hij de financiën bijhoudt en



bepaalt wie wat krijgt. We hebben het heel gezellig gehad met elkaar. We hebben samen gezongen, gewandeld, gegeten, tv gekeken, en natuurlijk gebruid.

Student

Sinds 1 maart is Marijke ons team komen versterken. Zij doet nu haar masterstage orthopedagogiek, zoals ik deze in 2014 hier in een kindertehuis deed. Via mijn universiteit had ik gevraagd of er niet studenten zijn die bij mij willen stage lopen en zij is gekomen (boven op de foto in het midden). Zij werkt met 3 kinderen individueel en schrijft hier verslagen over. We komen regelmatig bij elkaar om alles te bespreken. Zij is hier tot eind juni.



Met de One Life kinderen van Walmer

Appartement leeg

In de periode dat ik in Nederland ben, staat mijn appartement leeg. Ik had iemand gevonden die er wilde wonen en mijn kosten kon dekken, maar dat gaat toch niet door helaas. Ik vrees dat ik de huur gewoon door moet betalen. Nadat Tiaan en ik getrouwd zijn hebben we toestemming gekregen om hier samen te wonen. Het is klein maar fijn en een goede start voor ons tweeën.

Phonics programma

Met het English phonics programma gaat het goed. Het is nog in de begin fase. Ik dicteer lettergeluiden en de kinderen moeten het woord raden. Ieder kind heeft nu een schriftje. Hun werk leveren ze in en ik geef ze geschreven feedback en moet nu een plan maken voor de langzame leerders. Ik wil nog steeds eigenlijk alles het liefst zelf doen, maar het is niet mogelijk.

In New Brighton is de groep kinderen van 10 maar klein. Ik ga binnenkort met de leider daar het programma doorwerken zodat zij alles zelf met ze kan doen.

Zaterdag jeugd dag

Ik ben begonnen de jeugd van twee centres eens in de maand samen te brengen. We doen dan wat educatiefs, zingen samen, deze zaterdag willen ze een debat doen, en het wordt mooi weer dus we gaan 's middags naar het strand. Door donaties van een supermarkt kunnen we ze ook allemaal voorzien van lunch. Vorige maand was ik dit begonnen en het groepje was maar klein, maar ik hoop dat we op de langere termijn elkaar beter leren kennen en dat ze ook onderling vriendschappen zullen opbouwen.

Huisbezoeken

We bezoeken de huizen van de kinderen die in ons programma zitten en er zijn zoveel problemen. Sommigen hebben tuberculose, veel ouders zijn dronken, kinderen hebben geen identiteitsbewijs (geboorte akte is kwijt), de mensen hebben honger. Ze vragen onze hulp en er is zoveel nood dat ik niet goed weet wat we moeten doen. We bidden dan voor ze en bespreken het met elkaar in het team. Vaak is er maar weinig dat we kunnen doen.

Dank- en bidpunten

- Ik ben dankbaar voor mijn gezondheid, mijn veiligheid, mijn vrienden en kerk.
- Bid alstublieft voor wijsheid, dat ik op een juiste manier zal reageren op mensen die zoveel nood hebben, die vragen om geld, brood, een koelkast, etc. Hoe we voor deze mensen kunnen bidden.
- Bid ook dat ik veel geduld kan opbrengen voor de manier van werken hier. De traagheid en inefficiëntie van hoe de mensen hier dingen doen frustrereert mij af en toe wel heel erg. Voorbeelden zijn het nakomen van afspraken, op tijd ergens aanwezig zijn, gebrek aan heldere communicatie.

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN

Voor wie regelmatig op de hoogte gehouden wil worden van waar ik mee bezig ben: stuur mij een mailtje 'jovanzonneveld@hotmail.com' en dan voeg ik u toe op de Facebook pagina. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com

Enmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v. 'Project Children's Home Afrika'.

S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)