

Josiens kinderwerk in Zuid-Afrika

Oktober-November-December 2020



Lieve familie en vrienden,

allereerst allemaal een gezegend kerstfeest en gelukkig en gezond nieuwjaar gewenst! Wij zijn dankbaar dat we door deze vreemde corona tijd gezond zijn gebleven en door konden gaan met ons werk. Een paar weken geleden werden Greg en Alison, de leiders van One Life Zuid-Afrika, ziek. Gelukkig zijn ze onderhand weer opgeknapt en kunnen zij kerst en oud en nieuw met familie vieren.

Kamp

Het kamp is heel goed gegaan. Sommige kinderen waren nog nooit op een kamp geweest. Het was een bijzondere tijd en ook al was het maar een paar dagen, ik geloof dat dit een blijvende indruk op ze heeft gemaakt.

Het overgrote deel van de meiden sliep in een zaal met stapelbedden. Ik heb bij ze geslapen om de orde te houden en ik geloof ook dat sommige kinderen wat angstig waren. Ieder had zijn eigen bed, maar toen ik 's avonds controleerde of iedereen netjes in bed lag, lagen ze met z'n tweeën in één bed. Dat zijn ze gewend vanuit huis. Voor mij kwam er niet zoveel van slapen. Sommige kinderen praatten in hun slaap, anderen snurkten. Ik was aan het eind van het kamp doodmoe!

We deden Bijbelstudie, praatten over sex voor het huwelijk en de risico's die hieraan vastzitten. We begonnen de dag met een wandeling naar het strand waar we een Bijbeltekst overdachten en zongen met elkaar. Daarna konden de kinderen wat rondrennen en wat sport oefeningen doen.

Het was mooi te lezen hoe de kinderen hier weer over schreven in de brieven aan hun sponsors. We leerden de kinderen op basis van bijbelteksten en lieten ze dit zelf ook opzoeken en voorlezen. En dat staat haaks op wat de wereld ze leert: dat ze niet van zichzelf zijn (1 Korintiërs 6:19-20), dat je hart volgen niet altijd zo'n goed idee is (Jeremia 17:9).

We willen volgend jaar meer aandacht besteden aan zulke kampen en uitjes, omdat we merken dat de kinderen hier veel baat bij hebben, in hun geestelijke groei en ook in hun onderlinge vriendschappen.



Vis-uitje

In de vorige nieuwsbrief schreef ik over een jongen waar we mee worstelen. We hebben hem met een aantal anderen meegenomen om te gaan vissen, met het idee om zijn zelfvertrouwen wat op te krikken. Hij is academisch niet sterk, maar weet veel van vissen. De andere kinderen niet, dus hij kon ze dat mooi leren. Dat was een mooie ervaring voor hem. Hij liet ze zien hoe ze de sardientjes op de hengel moesten steken, hoe ze de hengel uit moesten gooien en hoe ze de vis eruit moesten halen. Hij heeft 6 vissen gevangen en de anderen nog een paar. We hebben een mooie dag gehad (jongen in het rode shirt).



Eind van het jaar

Aan het eind van elk schooljaar krijgen alle One Life Child families een voedselpakket. Ook nemen we ze mee uit naar het strand en naar de winkels om kleren voor ze te kopen. Vorig jaar hebben we dat laatste voor de kinderen gedaan. Wat was dat een missie! Nu namen we ze mee. Dat was ook een missie, maar wel leuker. Ieder had zijn eigen groepje kinderen en ieder had een budget van 300 Rand. Zo konden we samen met de kinderen uitrekenen hoeveel ze nog konden besteden en wat ze het beste konden kiezen.

Dank- en bidpunten

*Wij zijn dankbaar voor onze gezondheid, onze woonplek en familie en vrienden.

*Ik ben dankbaar dat God mij beschermd heeft. Het rondrijden door de sloppenwijken aan het eind van het jaar is niet zo veilig. Mensen zijn wanhopig en het coronavirus heeft dit nog meer versterkt. De werkloosheid in Zuid-Afrika is erg hoog.

- * We bidden voor een gezegende kerst voor iedereen in Nederland, onze familie en vrienden.
- * We bidden voor gezondheid voor het komende jaar.
- * We bidden voor wijsheid en Gods leiding in ons leven, op persoonlijk vlak en ook in ons werk. We bidden dat God verheerlijkt mag worden in gesprekken die we met anderen hebben, dat we geduldig zullen zijn met mensen en altijd vriendelijk.
- * We bidden ook dat we in juli 2021 naar Nederland kunnen komen.

“Be kind to one another, tenderhearted, forgiving one another, as God in Christ forgave you” Ephesians 4:32

Liefs van Josien & Tiaan

BLIJF OP DE HOOGTE & ONDERSTEUN

Voor wie regelmatig op de hoogte gehouden wil worden van waar ik mee bezig ben: stuur mij een mailtje 'jovanzonneveld@hotmail.com' en dan voeg ik u toe op de Facebook pagina. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: nieuwsjosien@hotmail.com

Enmalige of periodieke giften kunnen worden overgemaakt naar Stichting Nehemia in Ommen o.v.v. 'Project Children's Home Afrika'.

S.N.S.: NL66 SNSB 0931 7011 39 (BIC: SNSBNL2A)

ING: NL48 INGB 0003 3992 00 (BIC: INGBNL2A)