

# Ontwikkelen en Toerusten

## Leven in Albanië

Nieuwbrief mei 2017  
Peter & Annemarie Maris,  
Jaargang 9 nr. 1



### Contactgegevens:

✉: Korenbloem 17  
3852 XN, Ermelo

📞 Peter  
+31654113967  
+355696030600  
📞 Annemarie  
+31646474085  
+355696030601

[petermaris@leveninalbanie.org](mailto:petermaris@leveninalbanie.org)



[www.leveninalbanie.org](http://www.leveninalbanie.org)  
Rekeningnummer: 4446134  
'Stichting Leven in Albanië'  
Marijkelaan 2  
3851 RN Ermelo  
[info@leveninalbanie.org](mailto:info@leveninalbanie.org)

### Lieve vrienden, familie en belangstellenden,

De zomer is in aantocht, we zijn blij met de zon en de warmte. Ook zijn we blij met de warmte die we ervaren in relaties. Nieuwe en oude contacten waarin we merken dat Hij voor ons uitgaat. Er is zoveel te doen, maar het is ook zo goed om stil te zijn en te beseffen dat Hij God is!

Afgelopen week hadden we een terugblik op de jaren van voorbereiding op het werk in Albanië en op de 7 jaar waarin we mochten wonen en werken in Albanië. Dit deden we samen met de thuisfrontcommissie. We hadden een maaltijd samen, bedankten hen voor wat ze deden tijdens deze jaren! We dankten onze Vader voor zijn goede zorgen d.m.v. hen. Ook keken we nog een film over het begin van de democratie van Albanië. Dat was een ontroerende film waarin we de honger naar God zagen in de gezichten van de mensen. Het maakte ons opnieuw vol vuur om mensen in Albanië te dienen. We zijn nog niet klaar. De TFC zal ophouden te bestaan, maar wijzelf mogen gewoon doorgaan met het werken voor de Heer. De stichting Leven in Albanië gaat door met projecten in Albanië. De geopende grenzen van het land Albanië gaven vrijheid in fysieke zin, vrijheid in Christus geeft zoveel meer!

De samenwerking met Arjan en Mimosa en het Freedom in Christ team in Albanië gaat goed. Het team breidt uit. Zo bemoedigend om te zien hoe zij zich inzetten voor het discipelen van hun medegelovigen. Annemarie en ik hadden de eer om begin april, in Vierhouten, een retreat voor alle Europese FiCM medewerkers te organiseren. Er waren 44 deelnemers uit 13 verschillende landen (waaronder een team van 5 mensen uit Albanië). Het onderwerp was 'Freed to lead', 'Bevrijd om te leiden'. Een nieuwe cursus van FiCM over hoe onze identiteit in Christus ook onze rol in leiderschap kan veranderen. De twee auteurs waren zelf ook aanwezig. Met elkaar mochten we de Europese collega's toerusten.

Nadat zij vertrokken vielen wij meteen in een verhuizing en op het moment van schrijven wonen we net een maand in ons nieuwe huis. We zijn erg dankbaar voor ons nieuwe plekje. Een rustige plek in het dorp Ermelo en een goede basis om vanuit te werken. Het leven is weer enigszins 'normaal' aan het worden. We hebben nu nog een bruijloft voor de boeg en een dochter die hoogzwanger is. Het is zijn allemaal dingen waar je blij van wordt. Onze Vader in de hemel zorgt buitengewoon goed voor zijn kinderen!

### Doelstelling:

1. Mensen met een handicap of mensen in een zwakke positie in Albanië een mogelijkheid geven een volwaardig leven te leiden.
2. Het in woord en daad verkondigen van het Leven in Jezus Christus.



[Albanees FiCM-team in Nederland tijdens Europees retreat](#)



[44 FiCM medewerkers uit 13 Europese landen komen samen in Vierhouten](#)



2010: Annemarie start samen met haar Albanese collega een vrouwengroep



Mei 2017: Vijf van deze vrouwen worden gedoopt.

Het verlangen om het leven van Jezus Christus te delen blijft. In Albanië maken we dat concreet door met jeugd van een Nederlandse kerk samen met jeugd van een Albanese kerk in een bergdorp een zomervakantie-bijbelschool-week te organiseren. Dit is niet alleen een zegen voor de kinderen in Lura maar ook voor de jeugd die in geloof uitstapt om de Heer te dienen en cross cultureel gaat werken. Daar zitten heel veel uitdagingen in. Ter voorbereiding was Peter een week in Albanië.

In die week kon hij ook met het vertaalteam de vertaling van een volgende discipelschapscursus bespreken. In Nederland maken we dat verlangen concreet door o.a. discipelschapscursussen te geven. Recent kon Peter 13 weken een cursus geven aan mensen uit verschillende kerkelijke richtingen. Geweldig om te zien dat mensen diep doordrongen raken van het feit dat God onvoorwaardelijk van ze houdt en dat er voor Zijn kinderen geen veroordeling meer is.

Afgelopen periode hebben we een paar FiCM presentaties in België mogen geven.

Annemarie stuurt, naast haar werk, zowel een Nederlandse gebedsgroep als een Europese gebedsgroep voor FiCM aan.

**Gebed is de basis voor al het werk.**

Op dit moment bereiden we een reis voor om in oktober twee seminars in Albanië en een presentatie aan voorgangers in Griekenland te geven. De Europese FiCM-directeur heeft gevraagd of we aansluitend mee willen gaan naar Oekraïne om een voorganger en zijn team toe te rusten.

### Ontwikkelen en Toerusten

Boven aan de brief ziet u bij het vertrouwde *Leven in Albanië*, de termen 'Ontwikkelen en Toerusten'. We zochten naar woorden die kort en bondig de huidige situatie weergeven.

**In Albanië** zijn beide elementen van toepassing:

- er zijn nog diverse ontwikkelings-/(hulp)projecten die we aansturen, starten en/of bij betrokken zijn
- en we mogen mensen toerusten, zowel op geestelijk als op professioneel gebied

**In Nederland** is het voornamelijk toerusten waarbij we natuurlijk ook zorgen dat er materiaal in de Nederlandse taal beschikbaar is.

### Dank- en gebed

- Dank dat het werk in Albanië doorgaat ook als we niet direct aanwezig zijn. Hiervan is de vrouwengroep zo'n mooi voorbeeld.
- Dank dat zowel Albanese als Nederlandse vertalingen van de FiCM cursussen goede ingang vinden.
- Dank dat giften al jaren zo stabiel zijn dat een verbaasde bankadviseur een hypotheek goedkeurde. God is getrouw.
- Dank en zegen voor de TFC-leden die meer dan acht jaar trouw hun support verleenden.
- Graag gebed voor meer opening bij kerken in Nederland voor de boodschap over vrijheid in Christus
- Graag gebed voor de bezoeken aan de Albanese families die we in het kader van het schoolboekenproject in september weer bezoeken.

*Bid met Jabes mee tot God: 'Zegen mij: maak mijn grondgebied groot en bescherm me tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoeft te lijden.' God gaf hem wat hij gevraagd had. 1Kron.4:10*