

# Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

**Hij Die u roept, is getrouw; Hij zal het ook doen.  
1 Thess. 5:24**

## Lieve allemaal,

In deze nieuwsbrief willen wij ons graag kort voorstellen, met jullie delen over Gods plannen voor ons en ook iets vertellen over het proces dat voorafging aan deze grote stap.

## Wie zijn wij

Wij zijn Richard en Emke de Jager. Getrouwd sinds december 2000 en gezegend met 3 prachtige kinderen: Joost van 13, Hannah van 11 en Maaïke van 9. We wonen in Alphen aan den Rijn. In deze plaats bezoeken we de 'Vergadering van gelovigen' en we zijn blij en dankbaar dat we onderdeel mogen uitmaken van deze gemeente.



## Wat vooraf ging...

Vijf jaar geleden ben ik, Emke, begonnen met meewerken in de Bijbelstand op beurzen. Vanuit een stand actief mensen spreken en hen vertellen over Gods liefde voor hen. Het delen met mensen over Wie de Heer Jezus is, heeft ook mijn eigen relatie met Hem veranderd. Zo mocht ik groeien in dit werk en raakte ook Richard steeds meer betrokken – al was het al door het feit dat zijn vakantiedagen opgingen aan vrij nemen om thuis bij te kinderen te kunnen zijn. Gods liefde voor verloren mensen raakte ons. Er is zoveel onwetendheid, en er is zoveel pijn en verdriet. Er

leven zoveel vragen bij mensen. Men roept 'pluk de dag' en hoopt er maar het beste van te maken. Het verlangen dat mensen in Nederland de liefde van de Heer Jezus leren kennen, kreeg een steeds grotere plek in ons hart. De Heer Jezus heeft de weg naar Gods Vaderhart vrijgemaakt.

## Wat is Gods plan?

Jaap en Frouwke Noorlander, die zich al jaren fulltime bezighouden met het beurswerk, waren nauw bij ons betrokken en deelden met ons hun gebedslast over de toekomst van het beurswerk. Ze hebben aan ons gevraagd of ook wij hiervoor wilden vragen naar Gods plan. Gaat het werk in de toekomst verder, en wil God ons daarvoor gebruiken? Of roept God iemand anders – of zal het werk ophouden? Alles lag open en voor ons was het een spannende tijd. Enerzijds wisten we direct zeker dat áls God ons zou roepen voor dit werk, we beiden 'ja' zouden willen zeggen. Anderzijds rijst dan de grote vraag hóe je erachter komt wat God wil. In de afgelopen jaren hebben we vaak naar elkaar uitgesproken hoe graag we iets zouden willen vinden waarin we heel speciaal sámen de Heer konden dienen. Zeker nadat Richard twee keer voor een aantal weken naar Ethiopië was geweest om mee te bouwen aan de 1Euroschool groeide dat verlangen. Maar elke keer dat we op internet zendingsorganisaties bekeken, was er niets dat bij ons leek te passen.

## Bidden en wachten...

We hebben hier veel voor gebeden en ook anderen gevraagd dit te doen. Het was waardevol om hierover te delen met mensen en te horen hoe zij er tegenover stonden. Verschillende keren heeft God ons bemoedigd en heel duidelijk aangesproken door teksten die we lazen. Een toespraak op zondag die ons beiden erg raakte en die voor mij als een bevestiging kwam van wat ik de dag daarvoor had



gehoord op een trainingsdag voor evangelisatie onder moslims, begon met twee teksten. *Kom achter Mij en Ik zal u vissers van mensen maken. En zij lieten meteen hun netten achter en volgden Hem* (Mk. 1:17-18) en *Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren* (Hd. 4:13). Die laatste tekst is een tekst die de wens van ons hart goed weergeeft: we willen zo graag vrijmoedig zijn, zodat mensen ons, ondanks dat we 'ongeleerde en eenvoudige' mensen zijn, herkennen als mensen die bij de Heer Jezus horen. De reden voor die wens, lees je een vers eerder: *En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden* (Hd. 4:12).

### **Gods vraag – en ons antwoord**

Steeds meer waren we ervan overtuigd dat God aan ons vroeg om ons volledig vrij te maken voor het werk op de beurzen. Hij vulde ons met beweging en het verlangen om onze tijd te gebruiken voor het delen van het goede nieuws dat de Heer Jezus gekomen is om mensen te redden. En dan komt het moment dat je elkaar aankijkt en zegt: wat voor antwoord gaan we God daarop geven? Het was een volmondig 'JA' van ons beiden. Dit hebben we gedeeld met de oudsten en later ook met de rest van de gemeente. Het is en blijft voor ons heel bijzonder om te horen en zien hoe mensen daarop reageren. We ervaren hun reacties als bevestiging en als warme bemoediging.

### **'JA' zeggen, houdt in....:**

'Je baan opzeggen' is een grote stap. Van jongs af aan hebben wij van onze ouders geleerd dat je God kunt vertrouwen. In de afgelopen jaren mochten we in ons eigen huwelijk en gezin zien dat het waar is. God heeft altijd voor ons gezorgd en wij zijn ervan overtuigd dat Hij dat trouw zal blijven doen, wanneer wij Hem in gehoorzaamheid volgen. We

weten en voelen ons veilig bij Hem.

Er zijn een hoop dingen die we moeten uitzoeken en regelen. Richard zal per 1 januari 2016 zijn baan opzeggen. We zullen zoeken naar een loods in onze woonomgeving, waar Richard zich voornamelijk zal richten op het bouwen/onderhouden/etc van al het standmateriaal. Samen hopen we invulling te geven aan al het organisatie werk rond de beurzen en zal Emke vooral degene zijn die op de beurs staat. We zien het als een groot voorrecht om, naast al het bijzondere dat we samen al delen, ook collega's te mogen worden. Hoe dat precies vorm gaat krijgen, is iets dat voor ons ook nog spannend is.

### **Dankbaar**

We zijn dankbaar dat we voorlopig met Jaap en Frouwke mee mogen werken en van hen mogen leren. De afgelopen jaren zijn zij steeds meer voor ons gaan betekenen en zij zijn voor ons een levend voorbeeld in het dienen van Hem. Maar boven alles gaat onze dank uit naar Vader God, Die ons zo ontzettend dierbaar is. Het is ons gebed dat nog veel beursbezoekers Zijn liefde leren kennen, die Hij heeft laten zien in de Heer Jezus.

### **Nog vragen...?**

Stuur ons gerust een mailtje! Je kunt ons bereiken op [richardenemke.de.jager@gmail.com](mailto:richardenemke.de.jager@gmail.com).



Hartelijke groeten,  
Richard en Emke