

Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

**Hij is een schild voor allen die tot Hem de toevlucht nemen.
1 Sm. 22:31**

Lieve allemaal,

Fijn dat je onze nieuwsbrief leest! Het gaat goed met ons gezin. We genieten van de kinderen en van elkaar. We zijn dankbaar voor het werk dat we voor Hem mogen doen en vertellen jullie er graag over.

Ons tweede jaar...

Ons tweede jaar begon met de opening van de loods, op een spekgladde zaterdag. Het was evengoed een fijne dag met veel belangstelling. Erg leuk voor Richard om wat te laten zien van zijn werkplek. Op de foto is te zien dat hij het niet altijd alleen hoeft te doen... Maaike in actie!



Het standmateriaal wordt steeds in- en uitgepakt en vervoerd bij een beurs. Ter bescherming zit alles in kisten die precies op maat gemaakt zijn. Het is elke keer een puzzel om alles in de bus te krijgen! Op dit moment is Richard bezig met het bouwen en repareren van verpakkingsmateriaal. Ook hebben de houten kasten van de Margriet Winter Fair een flinke opknappbeurt nodig. Een mooi moment om dat te doen, nu die beurs dit jaar van Utrecht naar Den Bosch verhuist! We maken de voorraad van de lectuur in orde voor het najaar. En ondertussen maken we plannen voor een nieuw thema voor 2018.



Wat God doet in de Bijbelstand...

We kijken terug op mooie voorjaarsbeurzen. Met velen mochten we het evangelie delen. Anderen namen een flyer aan en stopten hem zonder op te kijken in hun tas. Elk contact is weer anders! Wat is God ontzettend persoonlijk. Hij weet precies wat iemand nodig heeft. Een troostend woord, een glimlach, een antwoord op een lastige vraag, een luisterend oor. Zo graag zou je bij al die mensen eens langsgaan! 'Heb je de flyer gelezen? Wat deed het met je?' 'Je was ontroerd tijdens ons gesprek, hoe is het verdergegaan?' 'Je hoorde het evangelie voor het eerst en vond het mooi. En toen?' 'Je reageerde boos en afwijzend door wat je meegemaakt hebt. Hoe kijk je terug op ons gesprek?' Er waren mensen die zeiden: 'Ja, ik wil mijn leven nu aan Jezus geven', en mensen die gezegd hebben: 'Ik wil niks met God te maken hebben'. Soms is het best lastig om niet te zien hoe het daarna verder gaat. Maar we zijn een schakeltje in Gods plan en bidden voor christenen in hun eigen omgeving die God kan gebruiken voor de volgende stap. Hij gaat met hen verder!



Ons gezin

Maaïke maakte haar entreetoets en verkeersexamen. Nog maar 1 jaar basisschool te gaan! Hannah is al weer bijna brugpieper áf en Joost maakte zijn profielkeuze. De kinderen worden groot. Nog 1 of 2 nieuwsbrieven verder, en ze zijn hun moeder alle drie voorbij in lengte. Het is leuk om met hen op te trekken en we genieten van hun (eigen)wijsheid. Zo leerden we als ouders van hen 'dat je niet alles moet geloven wat er op internet staat' toen we een site over bedtijden vonden. Maar Joost kneep een paar weken later een gekookt ei tot moes omdat er 'op internet stond dat het een onbreekbare vorm is' ;-).

En terwijl we ons voorbereiden op de beurzen, trainingsdagen en presentaties die eraan komen in het najaar, kijken we op dit moment vooral uit naar de zomervakantie. Eerst nog de oasekampen en daarna: een heerlijk kampeerplekje vlak aan de Tarn in Zuid-Frankrijk. We hebben zo'n zin om er lekker met elkaar op uit te trekken. Hannah ging in mei ook al op vakantie: met opa De Jager naar Griekenland! En Joost hoopt de zomer af te sluiten met een weekje Malta met opa. Boffen hè, zo'n reislustige opa!

Samenwerken

De afgelopen anderhalf jaar hebben we veel geleerd van Jaap en Frouwke en mochten we met hen samen werken. Zij gaan nu het laatste half jaar in van coachen en overdragen. Dat betekent dat we steeds meer de dingen zelf oppakken en uitwerken. Leuk en soms ook spannend om te doen! Toch zien we ook dat de tijd rijp is om samen met elkaar als echt paar de kar te gaan trekken. Het is mooi hoe God dit proces leidt en ons daarin bemoedigt en bevestigt. Maar in Zijn zorg geeft Hij nog veel meer mensen om ons heen... Bij een presentatie die ik onlangs mocht houden, heb ik het voorbeeld gebruikt van plastic bekertjes. Wanneer je op één bekertje gaat staan, is het meteen kapot. Zo kunnen wij dit werk nooit alleen doen. Maar wanneer je er 25 in een vierkant zet en er een plank op legt, kan het een volwassen persoon dragen. Precies zó gebruikt Vader God jullie om het mogelijk te maken dat wij het Bijbelstandwerk voor Hem kunnen doen. Door voor ons te bidden, door ons financieel te ondersteunen en/of door ons te bemoedigen. Hij bindt ons samen en geeft zijn zegen. Wij danken onze Heer voor jullie.

Hartelijke groet en Gods zegen!

Richard en Emke

