

# Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

**Hij bleef trouw in heel Zijn leven, ondanks zoveel tegenstand.  
Wie met noden naar Hem toe kwam, liet Hij nooit verloren staan.  
Maar Hij was bereid voor anderen tot het uiterste te gaan!  
Wat een grote Verlosser hebben wij. Er is niemand op aarde zoals Hij!**

**Lieve allemaal,**

Fijn dat je onze nieuwsbrief leest! We zitten middenin het beursseizoen. We hebben al weer 6 beurzen achter de rug en praten jullie graag bij. We willen met jullie terugkijken op een druk najaar en vooruitkijken naar 2018. Na twee jaar komt er een eind aan het 'overdragen en coachen' door Jaap en Frouwke Noorlander. We zijn Vader God dankbaar voor alles wat we van hen mochten en mogen leren. Gelukkig is Jaap zo vergroeid met de Bijbelstand, dat we hem als vrijwilliger nog vaak hopen te zien!



## **Najaar in de Bijbelstand**

We zagen ze op een regenachtig Landleven, op een drukbezochte 50Plusbeurs, op een gezellige lifestylebeurs in Horst, op een veel te rustige 55Plusvierdaagse in Zutphen, op een chique Margriet Winter Fair en op een gezellige Winterfair: bezoekers! De reacties waren net zo divers als het aantal mensen was. Met een toegewijde club vrijwilligers mochten we aan de slag in de Bijbelstand. Op de trainingdagen die we in september en november mochten hebben, hebben

we met elkaar nagedacht over h oe je nu op een open manier het gesprek kunt aangaan. Wat denkt de ander en hoe sluit je daarbij aan? De Heer Jezus had voor iedereen een persoonlijke benadering. Hij bleef trouw, ondanks tegenstand. We mochten vanuit Zijn liefde het contact zoeken met de bezoekers. We kregen te maken met afwijzing, met vragen, met pijn en met zorgen. Er waren mensen die echt op zoek zijn naar God en ook mensen die uitgesproken hebben: 'Ja, ik wil Jezus aannemen als Redder'. Wat een grote Verlosser hebben wij. Er is niemand op aarde zoals Hij!

### *Laat je licht maar schijnen...*

*'Jullie stralen licht uit', roept hij. Nu begrijp ik dat we in de schijnwerpers van de stand direct opvallen, maar ik roep terug: 'Klopt! Wil je weten hoe dat komt?' 'Olijfolie?' grapt hij. Ik schud mijn hoofd en stap op de jonge standhouder af. 'Het is Jezus. Die straalt door ons heen.' Hij lacht erom, maar het is  echt waar. 'Jezus woont in jou?' En zo raken we aan de praat. Hij gelooft in God als energie. Ik vertel over mijn relatie met Jezus en hoe ik die kreeg. Hij gaat er heel serieus op in en vertelt over zijn eigen leven. Als ik hem het kaartje laat zien van 'It's finished', vertel ik dat Jezus op het kruis aan hem heeft gedacht. Dat raakt iets bij hem. Hij pakt het kaartje uit mijn handen en moet weer naar zijn stand. Zo zijn we een klein schakeltje in Gods plan voor het leven van deze jongeman!*



### In de loods

Alle houten kasten en planken hebben afgelopen najaar een facelift ondergaan. Na jarenlang intensief gebruik waren alle schroefgaten versleten. Richard heeft ze één voor één vernieuwd en alles geschuurd en gelakt. Leuk om ook vanuit de organisatie van de Margriet Winter Fair terug te horen dat onze stand mooi en uitnodigend is.

*Liset en Frans Langeveld en Frouwke en Jaap Noorlander staan als TFC dicht bij Richard, Emke, Joost, Hannah en Maaike. Het jaar 2017 was intensief voor het gezin. Voor Richard het vele werk in de loods zoals onderhoud aan materialen en het voorbereiden van stands voor beurzen. Dat alles naast de opbouw en demontage. Emke heeft zich gegeven in het vertellen aan bezoekers over het evangelie. Enkele woorden in deze paar zinnen, maar hun inzet was groot. We hebben hun toewijding gezien voor dit werk van de Heer. Willen jullie blijven bidden en zorgen voor hun gezin? Zonder de kracht van hun en onze Heer en jullie meeleven, is het niet mogelijk. Dank jullie wel. Samen kijken we uit naar wat onze Heer gaat doen en werken in 2018, totdat Hij komt.*

### Ons gezin

Aangezien onze leuke grote kinderen met argusogen lezen wat we over hen schrijven (en gelijk hebben ze!), houden we het dit keer heel beknopt. Het gaat goed met hen! We hopen dat ze ondanks de drukte beseffen dat zij altijd vóór het werk gaan.

### Vooruitkijken

Nu eerst de kerstvakantie: tijd voor elkaar en ons gezin. Na de komende voorjaarsbeurzen gaan we bouwen aan een nieuw thema: 'Gods cadeau voor jou'. Een hele uitdaging om alle ideeën die in ons hoofd zitten om te vormen tot concrete plannen. En voor Richard de uitdaging om daarmee praktisch aan de slag te gaan. Tussendoor is er nog een trainingsdag en geven we presentaties over het Bijbelstandwerk in diverse (kerk)gemeenten. Altijd fijn om te zien hoe mensen enthousiast worden over Gods liefde voor mensen.

### Dankjewel!

Wij danken onze Heer Jezus voor jullie, voor alle manieren waarop jullie je liefde voor Hem en voor ons laten zien, ook door de financiële steun. We wensen jullie fijne feestdagen en Gods zegen voor 2018! In Zijn liefde verbonden, Richard en Emke

