

Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. (Matt.28:20)

Lieve allemaal,

Fijn dat je onze nieuwsbrief leest, waarin we jullie graag bijpraten over het afgelopen half jaar. Een chaotische periode, maar ook een mooie en leerzame tijd.

De tekst bovenaan deze nieuwsbrief heeft ons daarin echt bemoedigd. Toen Richard zijn baan opzegde, kregen we soms bezorgde reacties. We zeiden steeds: Als God ons roept, zal Hij ook voor ons zorgen. En het is waar: Hij is er elke dag en zorgt voor ons. Zelfs als de vloer onder je voeten vandaan zakt... Na een heerlijke kampeervakantie die nog primitiever was dan een huis zonder vloer en keuken, hebben we deze bemoediging als een blijvende herinnering in onze nieuwe keuken getegeld. Het is echt prachtig geworden, en Hannah zei: 'Nu kunnen we meedoen met het programma Steenrijk – Straatarm'.



Ons gezin

Na de zomervakantie is ons gezin in een heel nieuwe fase beland: alle drie de kinderen zitten op de middelbare school. We hopen en bidden dat dit ook het enige jaar is dat we dat meemaken, want Joost doet examen en hij kijkt er naar uit om volgend jaar informatica te gaan studeren. Een pittig jaar dus, en het zou heerlijk voor hem zijn als hij dit jaar slaagt!

Drie pubers in huis zorgt voor een leuke dynamiek, grappige en serieuze gespreksonderwerpen en veel gestoei. Waar we vroeger de avonden voor ons samen hadden, is het nu vaak een gezellige drukte en is het voor ons vaak ook bedtijd als de kinderen er in liggen. We genieten van hen, en proberen ook bewust tijd vrij te maken om als gezin door te brengen.

Omdat de beurzen soms vlak achter elkaar zijn, is dat soms best zoeken naar balans. In de voorjaarsvakantie hopen we een weekje naar Zeeland te gaan om er echt even helemaal uit te zijn. Daar kijken we naar uit!



Na de verbouwing...

De onverwachte grote verbouwing bij ons thuis eindigde precies voordat de najaarsbeurzen begonnen. Wat een timing! Richard kon nu ook de taken weer oppakken die waren blijven liggen in de loods. De bouw van de nieuwe stand 'Gods cadeau voor jou' is nu bijna klaar: in januari hopen we met dit thema de beurs op te gaan. In deze stand zal ook de mogelijkheid zijn om een enquête in te vullen. Onze Joost van 16, die het liefst de hele dag programmeert, bouwt dit programmaatje voor ons. Heel knap om te zien hoe de codes op zijn scherm veranderen in kleuren, mogelijkheden met een uitkomst – en ook heel fijn dat Joost op deze manier betrokken kan en wil zijn.

We hebben de najaarsbeurzen erop zitten en kijken dankbaar terug op de vele contacten die er geweest zijn. Voor het voorjaar staan er 6 beurzen op de planning en staan we ook op een studiekeuze dag voor scholieren. We kijken ernaar uit om dan ook het magazine LEVEN uit te delen, waar we de afgelopen 2 jaar met een aantal mensen aan gewerkt hebben: het Lukasevangelie in een prachtig eigentijds magazine.

We willen jullie **hartelijk danken** voor alle gebed, bemoedigingen en financiële steun in het afgelopen jaar. Heel waardevol!



In de stand...

Yvonne stottert als ze reageert op de kaart die ik geef en de vlammen slaan haar uit. 'Ik heb niks met geloof.' 'Hoe komt dat?' vraag ik haar. Ze wordt nog roder. 'Ik ben er niet mee opgegroeid.' Ik glimlach: 'Oh, maar dan is het wel logisch dat je er niets mee hebt he... er zijn jaren geweest dat ik mijn man niet kende. Ik had zelfs nooit over hem gehoord. Wist ik veel of de ware bestond...' Haar hele houding ontspant en ze lacht ook. 'Ja dat is waar..' 'Maar weet je, er kwam een dag dat ik hem wél ontmoette, en tóen leerde ik hem kennen... God wil je graag ontmoeten. Hij wil je leren kennen.' 'Maar hoe gaat dat?' vraagt Yvonne. Een mooie open vraag!

Niet iedereen stelt zulke open vragen. Soms is het best taai en lastig, maar elke keer opnieuw raak ik zelf onder de indruk van de prachtige boodschap die we mogen uitdragen. Het is Gods liefde die naar mensen uitgaat en die liefde legt Hij steeds opnieuw in mijn hart, ongeacht wie er tegenover mij staat. Die liefde verandert ogen, verandert de houding van mensen en brengt kleur in de gesprekken. Er zijn regelmatig mensen die nieuwsgierig zijn of zelfs op zoek naar God. De stand is dan een fijne plek om eens te praten over vragen die veel mensen wel hebben, maar die je normaal niet zo snel stelt. Waarom leven we eigenlijk? En waarom is er zoveel pijn en verdriet op aarde? We mogen getuigen van Gods plan en Zijn liefde voor mensen.

Gods zegen voor 2019 en onze hartelijke groet!
Richard en Emke de Jager