

Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager

Heer, U bent goed en alles wat U doet is goed. Psalm 119 vers 68.

Lieve allemaal,

Een feestelijke nieuwsbrief, want we hebben iets te vieren. Verder praten we jullie graag bij over het afgelopen half jaar.

Ons gezin

Hoewel school en huiswerk zijn favoriete bezigheid niet zijn, heeft Joost hard gewerkt en hij is geslaagd voor zijn Havo-examen! Samen met hem zijn we blij, trots en dankbaar. Na zijn examens is hij aan de slag gegaan bij ClubCollect als programmeur, waar hij samen met zijn vriend aan een soort stageopdracht werkt. In september hoopt hij te beginnen aan de studie Informatica aan de Hogeschool in Leiden. Voor Hannah en Maaïke liggen er nog flink wat toetsen in het verschiet voordat de zomervakantie begint. We gaan dit jaar met z'n allen naar een camping in Zweden en Joost gaat (deels tegelijkertijd) naar een survivaalkamp in Noorwegen. We kijken er naar uit!

Ons werk – succesvol of niet?

Nu de laatste beurs van dit seizoen achter de rug is, is het een mooi moment om terug te kijken. 'Was het succesvol?' is een vraag die we regelmatig krijgen en die misschien ook in jouw (en in ons) hart leeft. Maar wat is succes? We zouden kunnen schrijven dat we terugkijken op heel veel zegen en mooie beurzen. Of specifieker: op goede contacten met de organisaties en voldoende vrijwilligers. We zouden alle bezoekersaantallen bij elkaar op kunnen tellen en dan schrijven hoeveel keer we een boekje 'Gods cadeau voor jou' of een magazine LEVEN uitgedeeld hebben. Misschien een paar spannende verhalen uit het logboek erbij om aan te tonen dat er echt goede gesprekken waren...? We zouden ons eventuele succes ook kunnen



afmeten aan het aantal reacties na een beurs (of aan het uitblijven daarvan...). Of bepalen de reacties op de gebedsmails het succes? Waarom is deze vraag eigenlijk belangrijk? Vraagt God niet gewoon van ons om Zijn getuigen te zijn? Soms kun je zomaar gaan geloven in de leugen dat je recht hebt op het zien van wat resultaat. Het is mij overkomen! Ik bad: 'Heer, U kunt toch wel iemand laten reageren van de mensen die we spraken op de laatste beurs? U mag Zelf kiezen wie, maar het liefst Ben, of Inge. En iemand anders is ook goed, maar U begrijpt wel dat ik iets moet horen!' De reactie waar ik juist op hoopte, bleef echter uit. Hoe kan ik nu weten of we het wel goed doen? Ik vertelde erover aan een wijze vriend met ervaring.



Hij zei tegen mij: 'Als je doet wat de Heer van je vraagt, dan doe je het goed en hoef je alleen maar gehoorzaam door te gaan. En de Heer zal er iets mee doen, ook al zie jij er niets van'. Het was een les voor mij! Gewoon doorgaan met ploegen en zaaien, omdat Hij het vraagt.

Bemoediging

In Zijn liefde gaf Vader God ons die dag tóch 2 bemoedigingen. Hij weet precies wat we nodig hebben! Eén kaartje van een standhoudster, die bedankte voor het magazine LEVEN. En een envelop met geld in de brievenbus, om iets leuks te doen als gezin. Mooi dat de kinderen zo ook heel concreet zien hoe God zorgt!

Vooruitkijken

Na een intensieve periode is het goed om tijd te hebben voor elkaar en ons gezin, met dank aan onze zorgzame Vader. Richard is aan het klussen op zolder, waar de meiden samen 1 grote kamer krijgen, met een echte chill-hoek. Ook hoopt hij begin juni naar de werkweek op het terrein van de Oasekampen te gaan. We zijn dankbaar dat we de komende periode tijd hebben om te werken aan de vernieuwing van de websites. Richard en ik hopen ook wat tijd te vinden om samen in de loods de 'Bijbelstand-erfenis' eens rustig te bekijken en op te ruimen wat we niet meer gaan gebruiken. In september zullen de beurzen weer van start gaan.

Dank!

We willen deze brief ook gebruiken om jullie heel hartelijk te bedanken voor jullie ondersteuning. Het is fijn om te weten dat er voor ons gezin en het werk dat we mogen doen, gebeden wordt. We ervaren jullie liefde en zorg ook financiële ondersteuning. God is goed, en Hij gebruikt ook jullie om dat elke dag aan ons te laten zien.

Een hartelijke groet, en Gods zegen voor jullie!
Richard en Emke



Contactgegevens:
Richard en Emke de Jager
Wilgenlaan 16
2404 EC Alphen aan den Rijn
0172-494808

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:
- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00
onder vermelding van 'Project Bijbelstand Alphen aan den Rijn' of naar:
- Stichting St. tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00
onder vermelding van 'Project Bijbelstand Alphen aan den Rijn'