



Nieuwsbrief Richard en Emke de Jager - najaar 2019

Lieve lezer!

Wanneer het geluidje van mijn mailbox 'plingplongt', kan ik het vaak niet laten om direct te kijken en mijn mail te lezen. Maar of je nu vlak na het geluidje of op een later tijdstip deze brief leest: dankjewel voor dit stukje van je tijd! We willen je graag even bijpraten.

Ons gezin

Als het thuis goed gaat, is het ook fijn om aan het werk te zijn. Na een mooie zomer op de oasekampen en in Frankrijk (en Joost in Noorwegen), zijn we uitgerust aan het najaar begonnen. Joost op het HBO in Leiden waar hij begonnen is met de studie informatica. De eerste studiepunten zijn inmiddels binnen en als moeder heb ik al een keer met korting mogen 'meereizen' met Joost die nu gratis met de trein mag doordeweeks. We stonden in het volgepropte halletje van een bomvolle trein. Als ik langs drie meneren keek, zag ik Joost met zijn vriend staan. En terwijl de mensen om mij heen druk waren op hun telefoon of doelloos voor zich uit staarden, bedwong ik de neiging om hen aan te stoten en even te wijzen naar die leuke jongeman drie meneren verderop. 'Kijk 'es, dat is mijn zoon!' wilde ik roepen. En toen dacht ik eraan hoe Vader God de hemel openscheurde en het letterlijk uitriep: 'Kijk 'es, dat is Mijn geliefde Zoon!'

Hannah zit nu in de vierde klas en Maaike in de tweede. De muur tussen hun kamers is weggebroken en de zolder heeft zich ontpopt tot tienerkamer waar de zusjes vredig samenleven. Het enige dat nog ontbreekt is een bank om op te

chillen, maar die gaat Richard voor hen bouwen in de vrijgekomen hoek. We zijn dankbaar dat we het met elkaar zo gezellig en goed hebben en dat ons huis een plek mag zijn om grote en kleine logeetjes te verwelkomen, om vrienden en vriendinnen over de vloer te hebben en waar ruimte is voor elke gekke vraag of gewoon een goed gesprek.



Ons werk

Het kopje hierboven is enigszins misleidend. Toen laatst iemand vroeg naar het werk wat we deden en ik mijzelf hoorde zeggen dat we de kar trekken van het beurswerk, besepte ik op hetzelfde moment dat het daarom soms zwaar aan kan voelen. Niet wij trekken de kar, en het is niet óns werk. Maar het is wel fijn om dit werk voor onze Heer te mogen doen.

De afgelopen maanden waren vol. De nieuwe websites zijn in ontwikkeling, het magazijn in de loods is al voor een heel groot deel opgeschoond, de werkweek op oase waar Richard naar toe mocht, 2 trainingsdagen en 1 trainingavond, een nieuw thema voor kerst...

En tussen al deze werkzaamheden door zijn er de najaarsbeurzen. Op dit moment is de Margriet Winter Fair nét achter de rug en staat de Winterfair in Rotterdam voor de deur. Een beurs begint voor ons al bij het inschrijven en nadenken over de standbouw. Terwijl Richard in de loods een ontwerp opbouwt dat past op de locatie op de plattegrond van de beursvloer, probeer ik het rooster te vullen met vrijwilligers. Dat is niet altijd makkelijk, maar afgelopen maanden hebben we echt mogen ervaren dat de Heer voorziet op het moment dat ik het soms bijna op wil geven om mensen te vragen.

In het voorjaar bouwt Richard een nieuwe thema-stand en het is leuk om ons daar samen op voor te bereiden, ieder met onze eigen input en kwaliteit.

Hoewel we soms moeten oppassen om niet té veel aan het werk te zijn (als we ons urenschema zien, schrikken we soms een beetje...) maar anderzijds is het fijn om te merken hoe lekker het loopt als we ieder datgene doen waar we goed in zijn en elkaar zo aanvullen en afwisselen.

Ons huwelijk

Samen werken betekent dat we daar ook vaak over praten als we samen zijn. Eind oktober zijn we een midweekje weggeweest. De kinderen waren uit logeren bij vriend(innen) en wij hebben vijf dagen genoten van elkaar, met de uitdaging om niet over werk te praten. Wat was dat heerlijk!



Dank

Het is heel bemoedigend om te weten dat er voor ons gebeden wordt. Ook zien we de trouw van Vader God in de inkomsten waarin Hij elke maand voorziet. We willen jullie bedanken voor jullie gebed en financiële steun. Zo mogen we samen onze Heer dienen, opdat nog veel mensen in deze gebroken wereld de liefde van de Heer Jezus leren kennen en gaan LEVEN! Zijn zegen wensen we jullie toe voor de feestdagen en voor het nieuwe jaar!

Hartelijke groet,
Richard en Emke de Jager

Vanuit de TFC

Als TFC hebben we uitgebreid met Richard en met Emke gesproken over het werk dat ze voor onze Heer mogen doen. Richard is vooral praktisch actief, het voorbereiden van beurzen waar de Bijbelstand staat, het bouwen van nieuwe thema's in de loods en het verzenden van aanvragen, bestellingen van materiaal.

Emke heeft een lange lijst van aandachtsgebieden. Zij is betrokken bij de nieuwsbrieven, het updaten van de website, Facebook en het schrijven van gebedsmails. Nieuwe thema's vragen veel tijd, evenals het vinden van medewerk(st)ers in de stand tijdens een beurs.

Beiden doen het met veel plezier en inzet en getuigen van hun dankbaarheid dat de Heer dit werk aan hen toevertrouwt.

Als TFC zijn we blij dat Richard thuis is voor hun kinderen als Emke op een beurs staat.

Ongetwijfeld herinnert u zich de tegenslag van een verrotte vloer in hun huis. Uw financiële hulp was bijzonder. Heel hartelijk dank aan Vader God en u die gaf.

Evangeliseren op de beurs is intensieve arbeid, zowel geestelijk als lichamelijk. Je wil graag met de bezoeker spreken over Gods liefde, vrede en verlangen. Daarnaast probeer je ook Jezus aan je collega standhouder te laten zien. Dat Richard en Emke ook hierin een getuige van onze Heer mogen zijn, is fijn.

We weten dat ze als ouders van drie opgroeiende en studerende pubers dankbaar zijn voor de financiële ondersteuning die zij via u van onze Heer ontvangen. Ook weten we dat velen hun namen noemen voor Vader God.

Broeders en zusters, als TFC zijn we God dankbaar voor uw support voor dit gezin, dat dit mooie evangelisatiewerk mag doen.

Frans en Liset Langeveld
Jaap en Frouwke Noorlander

Wanneer je het op je hart hebt om ons financieel te ondersteunen, kun je je gift overmaken naar:

- Stichting Nehemia, NL48 INGB 0003.3992.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn'
of naar:

- Stichting tot Bevordering van Evangelisatie, NL35 INGB 0000.9432.00 o.v.v. 'Project evangelisatie Alphen aan den Rijn.'

Richard en Emke de Jager
Wilgenlaan 16
2404 EC Alphen aan den Rijn
0172-494808