

Stevan

Stichting Evangelisatie

ZOMER
NIEUWSBRIEF
2016



Nieuwe actuele poster • **Vorbereidingen**
Evangelisatiecampagne Scheveningen

Niet bang!

We leven in spannende tijden. De wereld lijkt op drift geslagen en het dagelijks nieuws staat bol van allerlei zaken die ons angst (kunnen) inboezemen: aanslagen, oorlogen, geruchten van oorlogen (Mattheüs 24:6; Markus 13:7), economische malaise, vluchtelingenproblematiek, smeltende ijskappen, stijgende zeespiegel en noem maar op. We zouden deze nieuwsbrief vol kunnen schrijven met allerlei angstaanjagende fenomenen. Op angstlijst.nl/angsten worden maar liefst 418 verschillende angsten beschreven.

Wat te doen in deze angstige en bedreigende wereld? Waar kunnen we terecht? Wat is het antgif tegen bijvoorbeeld xenofobie – angst voor het vreemde en dus ook de vluchtelingen (vreemdelingen) – en Wie kan en wil ons dit toedienen?

Als stichting Stevan weten we ons onderdeel van deze tijd en willen we graag aansluiten bij de actualiteit. In het besef dat Gods profetische klok meer en meer wegtikt richting 'eindtijd', willen



*Actie 2015:
De Liefde is echt*



we blijvend mensen verwijzen naar Hem die boven de tijd, de angst en de waan van de dag ons rust wil geven en vergeving van zonde. Ja, Hij kan zelfs de terechte angst voor de dood wegnemen en vervangen door een geweldig perspectief op eeuwig leven zonder angst, verdriet en pijn.

Het thema van onze nieuwe poster en de daarmee gepaard gaande campagne is 1 Johannes 4 vers 18: 'Gods volmaakte LIEFDE laat alle angst verdwijnen!' (*Bijbel in gewone taal*).

Wil dit zeggen dat je van God nooit eens bang mag zijn? Natuurlijk niet, want angst heeft soms een belangrijke functie. Het maakt alert en waarschuwt voor mogelijk dreigend gevaar, het maakt voorzichtig in het maken van noodzakelijke keuzes en kan ons behoeden voor eventuele misstappen. Maar laat angst niet heersen, regeren en leidend zijn in ons leven met onszelf, onze naasten, en God onze Vader.

De liefde van God laat immers geen ruimte (zie het themavers in de NBV) voor angst die ons verlamt en het licht van God in ons leven én onze maatschappij laat uitdoven. De Here Jezus zelf geeft ons het voorbeeld: toen Hij dodelijk beangst was in de hof van Getssemane en zijn angstzweet werd als druppels bloed, ging Hij in zijn angst driemaal in gebed tot zijn Vader. Die gaf Hem de benodigde kracht om niet terug te schrikken voor Golgotha, maar vastberaden door te gaan, om én de benodigde prijs voor het tegengif voor de zonde en de dood te betalen én alle angst te vervangen door die alles overtreffende vergevende Liefde van een almachtige God!

Laten we zo in onze tijd samen moedig voortgaan en Gods licht en liefde in deze donkere en angstige wereld verspreiden.

Henk de Boer (Stevan Team)





We zijn dankbare mensen!

We zijn God dankbaar voor zijn Liefde, aan het kruis ultiem zichtbaar gemaakt, maar gelukkig ook dagelijks te merken. We zijn Hem dankbaar dat we die liefde mogen uiten naar andere mensen. Dat heeft Hij zo bedoeld. Zie Mattheüs 5:14a – ‘Jullie zijn het licht in de wereld’; en 2 Korinthiërs 5:18b – ‘Hij heeft ons door Christus met Zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd.’

Daarom zijn we dankbaar dat het nieuwe affiche met de bijzonder actuele tekst klaar is. 1 Johannes 4 vers 18: ‘Gods volmaakte LIEFDE laat alle angst verdwijnen!’
(Bijbel in gewone taal).

Dankbaar zijn we ook voor de ontwerper die elke keer weer nieuwe, aansprekende ideeën heeft en dat er goed overleg mogelijk is.

Biddend en samen denkend kwamen we ook nu weer tot een affiche waarvan we denken dat het mensen zal aanspreken. U zult het binnenkort wel zien! We zijn momenteel in onderhandeling over de spreiding en de periode. Ook moet het affiche nog door een aantal instanties worden goedgekeurd. Daar is naast de (lokale) overheid ook de Reclame Code Commissie bij betrokken. Bid u alstublieft mee dat we zonder verder oponthoud nu weer affiches kunnen gaan plaatsen.

meer dankpunten »

Dankbaar voor nieuwe campagne

We zijn ook enorm dankbaar dat de Heer heeft bevestigd dat er van de zomer weer een campagne op de Boulevard in Scheveningen mag gaan komen. Het overleg met de stichting Bijbelkiosk Arbeid en Navigators Studentenvereniging Den Haag (NSDH) draait goed. Als u zich de nieuwsbrief daarover nog herinnert, dan herinnert u zich vast ook het enthousiasme. Dat is er nu ook weer – zelfs al lang vóór de campagnedatum. Nog een reden tot dankbaarheid! De campagne zal D.V. van 11 t/m 16 juli worden gehou-

den. Wilt u ook komen, zie voor meer info op www.mooiweer.org. Aan deze website wordt nog gewerkt zodat u zich spoedig weer via die website kunt aanmelden.

We kijken er als organiserend team erg naar uit om weer voor de Heer zijn Liefde te mogen delen met mensen. Mensen die Hem zo nodig hebben, maar zelf vaak niet weten dat ze juist Hém missen. Die week zullen er weer afiches met de tekst 'De Liefde is echt' (n.a.v. 1 Korinthiërs

13) langs de wegen in Den Haag en Scheveningen hangen. Ook zal er weer dagelijks, van 10.00 tot 18.00 uur een bus met een groot spandoek met deze tekst rondrijden.

Wilt u juist die week bidden voor alle medewerkers die met mensen in gesprek zullen gaan? Voor mogelijkheden, goed weer, harten die geraakt worden, overgave van onszelf, liefde die het geloof zijn kracht geeft (Galaten 5:6b) en 'met zout smakelijk gemaakte woorden' (Kolosse 2:6 HSV).



Dankbaar voor contacten en financiën

Op dit moment lopen er nog steeds circa 12 contacten met mensen die een Bijbelcursus zijn gaan doen naar aanleiding van het werk van stichting Stevan. We zijn dankbaar voor dit werk dat al die jaren achter de schermen ook gewoon doorgaat, voor de mooie contacten die dat teweegbrengt en de geestelijke groei die daarop volgt. Dankbaarheid voelen we ook als we denken aan de financiële kant van de stichting. Al

deze acties kosten veel geld. Gelukkig kunnen we goede prijzen afspreken met verschillende exploitanten en hebben we nu veel meer mogelijkheden dan voorheen. Sinds de actie in Scheveningen worden we door veel partijen benaderd die graag een mooie aanbie ding doen. Omdat onze boodschap meestal niet aan een specifieke week of maand gebonden is, kunnen we vaak voordelige prijsafspraken maken op basis van flexibele inzetbaarheid.

Dankbaar voor nieuw affiche

Nu we het affiche hebben ontworpen en de eerste ca. 2500 stuks binnenkort zullen worden gedrukt, staan we in de startblokken om weer zichtbaar te worden op de stations en in het straatbeeld. Hoe meer geld er beschik-

baar is, hoe meer we dit affiche kunnen inzetten. Het betreft dit keer de grote versie, de zogenaamde Abri's zoals deze ook in de bushaltes zichtbaar zijn. We vertrouwen op de Heer dat we ook dit jaar weer

dankbaar zullen mogen zijn voor hoe Hij mensen aanspoort om dit mooie werk financieel te ondersteunen. In alle jaren dat we dit werk mogen doen, heeft Hij steeds voorzien in voldoende financiën. Aan Hem alle eer!



Dankbaar voor gebeden

Ook willen we graag benadrukken dat we u dankbaar zijn voor uw gebeden. Dit werk is een geestelijk werk, het moet harten van mensen raken. Dat kunnen wij niet, alleen de Heer is Degene die harten kan aanraken. Daarom willen we u vragen te blijven bidden voor alle terreinen van dit mooie werk.

Graag sluit ik af met een verwijzing naar de brief van Paulus aan de Kolossenzen 4:2 –

‘Blijf bidden en blijf daarbij waakzaam en dankbaar. En bid dan ook voor ons, dat God deuren voor ons opent om het mysterie van Christus te verkondigen’ (NBV).

Met hartelijke groet,
Namens het Stevan-team,

A.J. van der Snoek (voorzitter)

Stevan

Postbus 400

2400 AK Alphen aan den Rijn

E-mail: info@stevan.nl

Website: www.stevan.nl

IBAN NL64 INGB 0003 3241 25

