

# FAMILIAATJE #11: Kerst in Nederland

Wat een jaar hebben we achter de rug. Niet alleen wij als gezin maar wij allemaal. Niemand had een jaar geleden verwacht dat 2020 zou brengen wat het heeft gebracht. Veel plannen zijn aangepast of geannuleerd. Wij hebben in 2020 regelmatig gedacht aan de bijbeltekst van Spreuken 16:9: *Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de HEERE bestuurt zijn voetstappen.* We denken als mensen zo vaak ons leven in eigen hand te hebben. We maken plannen en we voeren die plannen uit. Niet in 2020.



Simeon bij de oma van Steven

In Peru hadden we ook te maken met het coronavirus. In onze vorige nieuwsbrief hebben we wat gedeeld over de situatie in het ziekenhuis. Voor ons als gezin waren de lockdownmaatregelen minstens net zo belangrijk. Hierdoor zijn de kinderen praktisch 6 maanden in het huis geweest. Dit heeft de kinderen, en ons, best wat gekost maar aan de andere kant hadden we veel familietijd!

Het was ook bijzonder om onder deze omstandigheden een waardevolle

bijdrage te mogen leveren aan het werk van Diospi Suyana. Steven heeft veel crisismangement gedaan en Vikki heeft direct met patiënten gewerkt die waren opgenomen met het coronavirus.

We waren blij om na een best intense periode op verlof te kunnen gaan naar Nederland. Na een lange reis waarvan 18 in een bus en ongeveer 14 uur in het vliegtuig waren we terug in Nederland. Eerst moesten we 10 dagen in quarantaine en de dag nadat we daar klaar mee waren, ging Nederland weer gedeeltelijk in lockdown. Maar we zijn nog steeds erg dankbaar om nu een periode van relatieve rust te hebben en om onze vrienden en familie te kunnen ontmoeten. De meiden gaan hier nu ook tijdelijk naar school en bloeien weer helemaal op.

Eind februari/begin maart hopen wij weer terug te vliegen naar Peru. We hopen en bidden dat de scholen daar voor het nieuwe schooljaar eindelijk weer open gaan, hier lijkt het gelukkig wel op.

Het blijft bijzonder om te merken dat er zoveel mensen geïnteresseerd zijn in ons als gezin en in het werk dat wij in Peru mogen doen. Zonder jullie steun zouden wij het werk niet kunnen doen en we willen jullie dan ook van harte bedanken voor jullie steun tijdens dit zeer bewogen jaar. We wensen jullie allemaal een hele fijne en betekenisvolle kerstperiode toe en we bidden voor een gezegend 2021!



De kerstboom versieren

*“En toen zij in het huis kwamen, vonden zij het Kind met Maria, Zijn moeder, en zij vielen neer en aanbaden Het”*

*Mattheüs 2:11*

Wij versturen elke paar maanden een nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor aan- of afmelden door een berichtje te sturen naar [familiadejager@gmail.com](mailto:familiadejager@gmail.com)

Kun je maar geen genoeg krijgen van onze updates of wil je meer weten over wat wij doen in Peru en waarom? Kijk dan op onze website: [www.familiadejager.nl](http://www.familiadejager.nl)

Op deze website posten we regelmatig berichtjes, foto's en dank- en gebedspunten.

Vanuit Diospi Suyana ontvangen wij geen salaris. Wil je ons financieel ondersteunen in het werk dat wij doen dan kun je een donatie overmaken aan Stichting de Bron Eindhoven\* op het rekeningnummer NL20RABO0107076055 onder vermelding van Ziekenhuiswerk Peru.

\* Stichting de Bron Eindhoven heeft de ANBI-status waarmee jouw donatie aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting.