

December 2014

Beste lezers,

kort geleden waren we 10 dagen in Egypte en hebben daar in korte tijd heel veel beleefd.

Om te beginnen schrijf ik iets over **Pastor Ayman** en zijn vrouw **Hella (zie de foto)**:
Het is echt niet te geloven hoe die zich veranderd hebben:

- de eerste keer dat wij in Egypte waren, hadden ze eigenlijk geen interesse voor het werk van Emmaus - ook niet voor Bijbelstudies. Als we lezingen hielden liepen ze tussendoor steeds weer weg. Nu hebben zij het plan opgevat om heel Egypte met deze cursussen te bereiken.
- In het begin ergerden ze zich eraan als ik hen er op wees nauwgezet te werken. Nu werken ze niet alleen nauwgezet maar eisen dit ook van hun medewerkers. In iedere kerk die we bezochten, getuigde pastor Ayman ervan dat zijn leven zich door ons werk volledig veranderd heeft.
- In het begin kon hij bij onze conferenties niet luisteren en vond zo iets niet zinvol. Nu had hij een conferentie van twee dagen georganiseerd en vond het belangrijk dat de medewerkers daarheen kwamen.



Op het ogenblik hebben wij in Egypte **51 Bijbel-centra**, verspreid over het hele land en ongeveer **1.500** mensen die onze Bijbelcursussen maken. 750 van hen hebben tenminste 12 cursussen gemaakt. Terwijl wij daar waren, konden we 250 studenten een certificaat overhandigen waaruit bleek dat ze óf 12 óf 24 cursussen gemaakt hadden. Hella zorgt ervoor dat alles heel precies geregistreerd wordt en ook dat ik alles kon controleren. De medewerkers hebben geleerd hoe ze het werk moeten doen en ik mocht overal controleren of ze het goed gedaan hadden. We zijn een internationale school met een internationaal niveau.



Kerk ergens in Sohaq

Onze reis

We begonnen in *Cairo* en daarna gingen steeds verder naar het Zuiden totdat we in de provincie *Sohaq* kwamen.

Overal konden we kerken en gemeentes bezoeken. Het was zo indrukwekkend om te zien hoe de kerken in de kleinste dorpen waar we heen kwamen vol waren als we aankwamen. Er werd gezongen, gesproken, getuigd, gelachen, gegeten. Overal waren de mensen zo blij!

We hadden veel ontmoetingen met jonge mensen die erg blij waren met deze cursussen en ervan getuigden hoe hun leven daardoor veranderd was.

Begeleiding door de politie

Het was interessant om te zien hoe we op verschillende plaatsen door de politie begeleid werden. Dat was eigenlijk grappig. Zo gezegd met sirene voor en achter werden we door *Sohaq* en *Assiut* begeleid. We vonden het heel leuk. Het spaart enorm veel tijd. Nu begrijp ik dat het leuk moet zijn om president of een of andere regeringspersoon te zijn. Iedereen gaat opzij en je hoeft nergens te wachten!

Twee getuigenissen

- Pastor Romany vertelde hoe een jongeman een paar jaar geleden een ongeluk had gehad en daardoor *verlamd* geraakt was. Daarna wilde hij van God helemaal niets meer weten, Hij was boos op God. Op een dag bracht een zuster hem twee Emmaus cursussen. Hij las ze door en wilde er meer hebben. Nu heeft hij er 11 gemaakt, is tot geloof gekomen en wil volgende keer ook een certificaat ontvangen.
- Pastor Romany vertelde ook dan een vrouw die *niet lezen en schrijven* kan. Ook zij wilde de cursussen maken. Toen kwam er een zuster die haar de cursussen voorlas en haar mondeling de vragen stelde die in het boekje stonden. En die zuster vulde de antwoorden voor haar in. Nu heeft ze 112 cursussen gemaakt en haar certificaat gekregen.
- Er waren nog een heleboel andere echt ontroerende getuigenissen bij.

Er valt nog een heleboel meer te vertellen, maar dit moest ik gewoon even kwijt!

Ik hoop dat jullie blij zijn samen met on.

Een hartelijke groet uit Trier

Wim Hoddenbagh