

Rundbrief

Berichte und Austausch über Missionsarbeit (Apg. 14,27 / 2. Thess. 3,1)

Beste nieuwsbrief lezers en lezers,

Gisteren heb ik ons in onze vergadering kunnen spreken. Ik had er lang over nagedacht en gebeden voor wat ik moest zeggen. Het onderwerp werd: „Paulus in gevangenis in Rome“. Ik had gemerkt hoe Paulus, toen hij in de gevangenis zat, zo blij en moedig was voor anderen bezig was. Zijn brieven, die hij daar schreef, laten ons zien wie de Heer Jezus is: Hoe groot Hij is en hoe Hij ons overal doorheen helpt. Ik realiseerde me dat Paulus niet de gevangene van Nero was, maar de "gevangene van de Heer" (Ef. 4:1). En wij? Wij zijn niet de gevangenen van Corona! De Heer heeft dit virus toegelaten. Het is echter niet onze taak om er voortdurend tegen te protesteren. Het is onze taak om vrolijk verder te gaan: *“Verblijdt U in de Here te allen tijde!”* Om Hem te dienen en om geboden kansen te benutten. Kijk wat Paulus deed! We hebben daar nog steeds iets aan. Prijs de Heer ervoor.



<https://youtu.be/byk0meE25mU>

Nu, wat ons werk betreft:

Trier en "Die Bücherstube e.V."

In 1989 werd de vereniging "Die Büchertube e.V." opgericht. Via deze vereniging konden we meer dan 30 jaar van ons werk in binnen- en buitenland doen: het begon met de boekwinkel. Later kwam de onderwijsactiviteit, de Emmaus Bijbelschool, de 1 Euroschool en nog veel meer. Nu zijn we 31 jaar verder. We zijn 70 jaar oud geworden de tijd is gekomen om het werk aan anderen over te dragen. God zij dank zijn er opvolgers: in Trier hebben we onze vereniging van de vergadering. Deze zal de boekwinkel overnemen. En de "Zentral-Afrika-Mission e.V." neemt een deel van het Emmaus' werk over: voornamelijk Kenia, Ethiopië en Egypte, terwijl een andere vereniging "Onesimus" de andere landen overneemt: Tunesië, Algerije en Marokko. De vereniging "Die Bücherstube e.V." wordt op 31.12.20 ontbonden. Maar het werk gaat door! Zolang dit mogelijk is, hoop ik overal deel te kunnen nemen, maar de verantwoordelijkheid voor de financiën, enz., is weg. Daar ben ik echt blij om. Delaatste tijd was dat een toenemende belasting.

De vergadering in Trier

We zijn blij dat de zaken ondanks de Corona-crisis doorgaan. In de zomer hadden we de mogelijkheid om iedere zondag in de tuin van een familie samen te komen. Dat was echt fijn. En nu het weer kouder wordt, kunnen we in een zaaltje in Föhren samenkomen. We zijn blij dat we tot nu toe tot 75 mensen kunnen samen kunnen komen. Godzijdank! Niet iedereen kan komen, maar de meeste van hen zijn er! En dat is echt fijn.

Het Emmaus werk

We zijn dankbaar dat niet alle werkzaamheden in deze landen tot stilstand zijn gekomen:

- Vanuit **Egypte** krijg ik altijd positief nieuws. In de afgelopen weken heb ik veel foto's ontvangen van diploma-uitreikingen. Het is zo leuk om te zien hoe blij deze mensen met hun diploma's zijn.
- In **Ethiopië** gaat het werk goed door. Ook hier zijn er regelmatig diploma-uitreikingen. Net als in Egypte, toen de broeders en zusters thuis moesten blijven vanwege Corona, namen ze de tijd om onze Bijbelcursussen te maken! Het resultaat is nu te zien met deze diploma-uitreikingen. Fantstisch!

In Ethiopië is er het probleem op het moment dat het lijkt alsof er een burgeroorlog zou kunnen ontstaan. Bid dat het niet zal gebeuren!

- Ik heb mijn werk in **Kenia** sinds eind juni opgegeven. Karsten Katzmarzik is daar nu verantwoordelijk voor.
- In **Tunesië** is het nog steeds moeilijk vanwege Corona op dit moment. Een tijd lang ging het goed daar - er waren weinig zieken. Maar dat is veranderd. Het land is terug in een deel-lockdown. Ahmed wil proberen te werken met de nieuwe Emmaus-app. We zijn benieuwd hoe dat zal zijn. Het zou goed zijn als we hem kunnen motiveren om dat te doen.
- In **Algerije** is het net als in Tunesië: je mag 's avonds niet uitgaan en het is niet toegestaan om van stad naar stad te reizen. Dit maakt het werk natuurlijk erg moeilijk.
- In Marokko is dit hetzelfde. Het komt er nog bij, dat onze broeder en medewerker Mohammed geen werk heeft.



Mijn video's over het Nieuwe Testament

Ik ben dankbaar dat deze korte video's steeds vaker worden bekeken. Alles bij elkaar zijn ze tot nu toe iets meer dan 10.000 keer aangeklikt. Als 10 % echt gekeken hebben, zijn het er 1000. Ik ben daar blij mee. Het zijn eenvoudige video's met een eenvoudige boodschap: in het Duits, Engels en Arabisch.

Je vindt ze op het YouTube-kanal: "Wim Hoddenbagh"

Hartelijke groeten en bedankt voor alles!

Wim en Anita Hoddenbagh



Zum Weiher 4 / 54318 Mertesdorf

www.emmaus-ethiopia.info

www.emmaus-kenya.info

www.haus-der-bibel.de

Bankgegevens: Die Buchstube e.V.
IBAN DE 97 5856 0103 0004 0770 05